

992

-

1992



HEEMKUNDE-KRING
'AMALIA VAN SOLMS'

Baarle-Hertog-Nassau

Baarlenaar van het jaar 1991

Heemkunde-kring 'Amalia van Solms' stelt zich ten doel zich actief bezig te houden met het erfgoed van onze gemeenten met de bedoeling:

- onze kennis ervan te vergroten
- het waardevolle uit vroegere tijden te behouden en te beschermen
- de verzamelde gegevens vast te leggen voor het nageslacht.

De kring verzamelt hiertoe informatie over velerlei onderwerpen uit de historie van Baarle, Castelré, Ulicoten en Zondereigen in de ruimste zin des woords.

Heemkunde-kring 'Amalia van Solms'
'HEEMHUIS'
Kerkstraat 4
2387 Baarle-Hertog

Bank: 10.38.94.969 Rabobank Baarle-Nassau
789-5615466-57 BAC Baarle-Hertog

Overname van artikelen of gedeelten ervan uit deze publikatie is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur.

Nieuwsbrief

Heemkunde-Kring "Amalia van Solms"

Baarle Hertog-Nassau

verschijnt 4x per jaar

Redactie: Fons Raeijmaekers

Tel: 699586

Redactieadres: "Heemhuis"

Kerkstraat 4

2387 Baarle Hertog

8e jaargang no.1

januari 1993

INHOUD:

Voorwoord	A. Jacobs	2
Dertig jaar geleden	F Raeijmaekers	3
Uit het kerkarchief	H. Janssen	7
Cursus handmelken 1960/61	E. Ragas	9
Stukje Dagboek (5)	Br. F van der Linden	10
Arme Amalia (9)	A. van Tuijl	12
Jaaroverzicht in foto's	Th. van Kints	15
Onbekende gereedschap	J. van Eijck	19
Japanse Kamer heropend	A. van Tuijl	20
Prachtige aanwinst Heemhuis	A. van Tuijl	23
Regionale Heemkwis	E. Ragas	25
Mededelingen		27

Voorwoord

Het feestjaar heeft ook voor onze vereniging veel inspanningen gevergd. Het was een zeer druk jaar waarin tal van activiteiten de revue passeerden.

Het Heemhuis was het informatiecentrum voor de Stichting 1000 jaar Baarle. Door deze functie kwamen er veel mensen naar het Heemhuis. Zo maakten zij kennis met onze vereniging. Diverse van deze kennismakingen werden omgezet naar een lidmaatschap van onze kring.

Nu het feestjaar definitief voorbij is met voor ons als hoogtepunten onder andere: presentatie 'Baarle in stukken', organisatie Grenzeloos Heemkamp, organisatie regionale heemkwis, moet er weer verder gewerkt worden.

Tal van activiteiten die in het feestjaar zijn blijven liggen, kunnen opgepakt worden.

Een greep uit de mogelijkheden zijn o.a. inventarisatie nisbeelden, wekelijkse openstelling heemhuis, inrichten heemtuin, opzetten foto-archief en bibliotheek, inventarisatie gevelstenen etc. Bovendien zoeken we mensen voor de redactie van onze nieuwsbrief, jaarboek 1993, ontspanningsgroep. Voor onze leden een ruime keuze om actief te zijn binnen onze vereniging.

Heb je interesse voor een van bovengenoemde activiteiten, meld je dan bij een van onze bestuursleden. Ook op de eerste zondag van de maand ben je welkom op het Heemhuis. Interesse... niet aarzelen of uitstellen maar gewoon aanmelden !!!

Ons ledenbestand groeit nog steeds gestaag door. Na het openluchtspektakel hebben we nieuwe leden gekregen uit Zondereigen. Ook dit kerkdorp hoort tot onze gemeente en de Zondereigenaren zijn van harte welkom bij Amalia van Solms.

Dit jaar hoop ik het driehonderdste lid in te schrijven. Voor de aanbrenger en het 300 ste lid hebben we een aardige verrassing in petto.

Als afsluiting nog voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe heemjaar.

Vooraf een gezond jaar want dan zullen wij onze lijfspreuk 'volhoudend verder ik' nog meer gestalte kunnen geven.

Uw voorzitter,
Ad Jacobs

Dertig jaar geleden

Bij het afscheid van Z.E.H. Pelckmans

Op zondag 23 september 1962 nam vrij onverwacht Z.E.H. Pastoor Pelckmans van op de preekstoel afscheid van zijn dierbare parochianen. Zo deze tijding bij vele mensen wat verrassend voorkwam, kunnen wij maar best begrijpen. Lastig en pijnlijk moet dit heengaan voor Z.E.H. Pastoor geweest zijn.

Immers, ruim 24 jaar heeft onze geliefde Herder zijn priestertaak als pastoor met ongeëvenaarde ijver en toewijding volbracht. Bijgevolg is het geen gemakkelijke taak zijn rijk gevulde loopbaan te kenschetsen.

Z.E.H. Pelckmans, afkomstig van Turnhout, alwaar hij het levenslicht zag op 30 december 1890, werd priester gewijd te Mechelen op 23 mei 1915, om daarna zijn verdienstelijke loopbaan als professor aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen op 30 juni 1915 aan te vangen, om eindelijk op 27 juli 1938 als pastoor te Baarle-Hertog toe te komen.

Alle moeilijkheden bij het herbouwen en verfraaien van zijn geliefde kerk, die in 1944 door oorlogsgeweld de prooi der vlammen werd, waren zijn deel. Zij die het geluk hadden jarenlang onder de gemoedelijke en doorzichtige leiding van onze Z.E.H. Pastoor te staan, weten hoe hij hier gewerkt heeft en gewroet en hoe hij met zijn talent van welsprekendheid gewoekerd heeft.

Voor dit alles danken wij zeer oprecht Z.E.H. Pelckmans en wensen hem van harte nog vele gelukkige jaren van welverdiende rust.

Sluitingsuur café's

Ter gelegenheid van de kermis mogen de café's en andere lokalen toegankelijk voor het publiek geopend blijven tot 1 uur op 6, 7, 8 en 9 oktober a.s.

Winkelsluiting

Ter gelegenheid van de kermis is de wet op de wekelijkse rustdag op zondag 7 oktober 1962 niet van toepassing en mogen de winkels die dag open houden.

Afdeling Ulicoten : cursus wellevendheid voor de RKJB en BJB

Dinsdag 9 oktober a.s. in café Kusters begint de cursus wellevendheid. Deze cursus bestaat uit drie avonden : eerste avond: dansavond, de verzorging van de zaal, de omgang jongen-meisje enz.

tweede avond: situatie en opdrachten in groepsverband uit het werkelijke leven. Een avond van zelf doen en resultaten bespreken.

Derde avond: in de sfeer van de gezellige bijeenkomst wordt het werkschema van de eerste en tweede avond afwisselend tot een geheel programma gemaakt. Aanvang half acht.

R.K.J.B. Baarle-Nassau

Zondag 7 oktober kermis. Wij verwachten van alle leden dat zij voor de jaarlijkse processie aanwezig zullen zijn om half elf aan de Belgische kerk. De sporters worden in uniform verwacht.

Baarle's Wieler-varia

Het wielerseizoen loopt ten einde. Onze Baarlese renners Jan Seegers en Rik Wouters zijn reeds aan hun "winterslaap" begonnen. Jules van der Flaas kwam dus zaterdag en zondag als enige Baarlenaar in wedstrijden uit. Het werd weer, net als de laatste weken, een denderend succes : Jules won en zaterdag te St. Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen) en zondag te Jupille (Luik) ! Deze zegepralen brengen Jules aantal overwinningen op 23. Worden de 25 nog volgemaakt ???

Konijnen en pluimveetentoonstelling te Baarle-Nassau

Op zaterdag 27 en 28 oktober is er bij A. Adriaensen in zaal "Olympia" een prachtige konijnen- en pluimveetentoonstelling. Wat in de voorgaande tijd een tentoonstelling was van 100 tot 125 dieren, zijn er nu 321 dieren voor deze tentoonstelling ingeschreven, waarmee alle eigenaars willen proberen de prachtige prijzen in de wacht te slepen.

Handboogschutterij "recht door zee"

"Recht door zee", gevestigd bij A. Geerts te Baarle-hertog geeft de volgende uitslag van de wildverschiëting, die plaats had op zondag 21 en 28 oktober 1962.

-
1. A. Hermes Goirle 90 punten / 5 rozen
 2. Ant. Oomen Baarle 89 punten
 3. Arnold Oomen Alphen 88 punten

Pastoorinhaling Baarle-Hertog

Tot pastoor van de Sint Remigius-parochie te Baarle-Hertog is benoemd de Z.E.H. A. Mertens.

Onze nieuwe pastoor werd geboren te Castelré op 1 november 1918. Na zijn studies in het Klein Seminarie te Hoogstraten en in het Groot Seminarie te Mechelen werd hij in 1944 tot priester gewijd. Hij werd onmiddellijk met de parochiële zielzorg belast door zijn benoeming tot onderpastoor te Olmen, welke functie hij tot heden heeft uitgeoefend.

Door de Z.E.H. Deken van Turnhout is de installatie van onze nieuwe pastoor vastgesteld op zondag 25 november 1962.

Het programma voor die dag is als volgt en wij verzoeken alle verenigingen en alle parochianen hieraan deel te nemen :

Te 14.00 stipt zal Z.E.H. pastoor, samen met Z.E.H. Deken en de getuigen, aankomen aan de kapel op de Turnhoutseweg, waar hij namens de gemeente zal begroet worden door burgemeester J. Loots. Wij dringen er op aan dat iedereen tijdig zal aanwezig zijn, want onmiddellijk daarna vertrekt de optocht naar de kerk.

Volgorde van de optocht :

- 1) ruiters te paard
- 2) koninklijke harmonie St. Remi
- 3) schoolkinderen
- 4) brandweer
- 5) korps brugerlijke bescherming
- 6) oud-strijders
- 7) chiro-jeugd
- 8) K.S.A.
- 9) de vaandels van alle andere verenigingen. Wij dringen er op aan dat geen enkele vereniging zal achterwege blijven.
- 10) de leden van de verenigingen en de overige parochianen; verzocht wordt

op te stappen in rijen van vier

- 11) harmonie van Olmen
- 12) vaandels van Olmen
- 13) bevolking van Olmen
- 14) kerkfabriek, gemeente- en armbestuur, comité
- 15) Z.E.H. pastoor met genodigden en familieleden
- 16) ruiters te paard

Te 14.30 uur begroeting aan de kerk van de nieuwe pastoor door de dd. pastoor Z.E.H. A. Michiels en overhandiging van de sleutels van de kerk.

Hierop aansluitend volgt de plechtige installatie. Wij vragen de parochianen bij het betreden van de kerk voorrang te verlenen aan de overheden, genodigden, priesters en familieleden.

Na de plechtigheden in de kerk zal in de zaal van de heer Adriaensen in de Molenstraat een feestvergadering plaats hebben waar o.a. het woord zal gevoerd worden door de heer Jul van Haeren, namens het comité en de heer J. Schurmans, voorzitter van de kerkfabriek, die de nieuwe pastoor namens de bevolking zal toespreken. Op deze vergadering worden van ieder vereniging twee bestuursleden verwacht, die bij deze zijn uitgenodigd.

Wij dringen bij de bevolking er op aan dat zij zo talrijk mogelijk in de optocht en in de kerk zal aanwezig zijn om de nieuwe pastoor te verwelkomen.

De voorzitters van de verenigingen worden dringend verzocht hun leden aan te sporen aanwezig te zijn en er voor te zorgen dat twee bestuursleden aan de feestvergadering in zaal Adriaensen zullen deelnemen.

En niet vergeten: alle vlaggen uit ! Het Comité

Bezoek van Sint Nicolaas aan Baarle

Door de installatie van de nieuwe pastoor van Baarle-Hertog op zondag 25 november hebben wij Sint Nicolaas vriendelijk verzocht het bezoek te willen uitstellen tot zondag 2 december en er werd aan dit verzoek welwillend gehoor gegeven.

's Middags om half drie zal St. Nicolaas door het gemeentebestuur van Baarle-Hertog ontvangen worden en na onderhoud zal hij zijn rondgang door Baarle aanvangen. Vriendelijk werd ons verzocht de grotere jeugd te verzoe-

ken het de zwarte pietten niet lastig te maken, zodat de moeders met de kleine kinderen de snoepjes ter hand gesteld kunnen worden.

Voorafgegaan door de ruiters van de rijvereniging en de koninklijke harmonie St. Remi zal St. Nicolaas zijn route dan volgen.

In het gemeentehuis van Baarle-Nassau zal St. Nicolaas wensen van het gemeentebestuur in ontvangst nemen; daarna zal de route worden vervolgd.

Fons Raeijmaekers

Uit het Kerkarchief

Het kerkarchief van Baarle-Hertog wordt sinds 1970 bewaard in het rijksarchief te Antwerpen. Het bevat interessante gegevens over het leven van wel-
eer te Baarle. Hier volgt een eerste reeks informatie:

-De kerkrekeningen van 1693 vertellen ons bijvoorbeeld dat verscheidene gilden van Baarle betalen voor het licht dat brandde op de baar van hun overleden 'guldebroeders'. Elk gilde betaalt daarvoor 6 stuivers:

- de gilde van de H. Joseph
- de gilde van St. Huybert
- de gilde van St. Nicolaus
- de gilde van St. Ambrosius (biegilde)
- de gilde van St. Sebastianus (handbooggilde)

- Een andere vorm van inkomsten voor de kerk troffen we aan in ... alle plaatselijk herbergen, zowel van Nassau als Hertog. Daar hangen namelijk de 'kerckebuschen' waarin kleingeld geofferd wordt. De kapelmeester heeft een sleutel van deze bussen.

- Interessant is ook de nota van pastoor Cornelius Hugo Nelst betreffende de begrafenisgewoonten te Baarle (jaargetijdenboek 1708).

Een gewone begrafenis van een volwassene (op het kerkhof naast de kerk) kost 3 gulden. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

- 1 - 0 voor de kerk
- 1 - 5 voor de pastoor
- 0 - 15 voor de koster

Het huren van een baarkleed om op de kist te leggen, kost 12 stuivers extra. Opmerkelijk is de kleur van het baarkleed: niet paars of zwart, maar wit!

Een gewone kinderbegrafenis (op het kerkhof) kost 15 stuivers:

- 0 - 5 voor de kerk
- 0 - 5 voor de pastoor
- 0 - 3 voor de koster
- 0 - 2 voor twee kaarsen.

Het groot volk van Baarle (schepene, schouten, pastoors, rijke families) kan zich een duurder begrafenis veroorloven: zij worden met meer luister in de kerk begraven. De kosten lopen echter hoog op:

Voor een volwassene betaalt men 31 gulden en 18 stuivers.

- 9 - 10 voor de kerk
- 9 - 8 voor de pastoor en de matricularius
- 0 - 12 voor de vicarissen van Ulicoten en Zondereigen die assisteren
- 1 - 16 voor de grafmaker
- 2 - 10 voor de mantels
- 2 - 10 voor een grote of kleine kroon op de baar (6 weken lang)
- 2 - 10 voor het beste baarkleed (6 weken lang)
- 2 - 10 voor driemaal per dag te luiden
- 0 - 6 voor de schoolmeester
- 0 - 6 voor de organist

De koster ontvangt ook 6 stuivers, maar het is niet duidelijk of deze 6 stuivers in het totale bedrag begrepen zijn, of nog eens extra betaald dienden te worden.

Om een kinderlijk in de kerk te begraven, betaalt men 6 gulden, te verdelen als volgt:

- 1 - 13 voor de pastoor
- 0 - 17 voor de koster
- 3 - 10 voor de kerk

Herman Janssen

Cursus handmelken 1960/61

Een van de vele cursussen die in Baarle werd gegeven voor jonge landbouwers was de cursus handmelken van de coöperatieve zuivelfabriek 'de Hoop'. De cursus werd gegeven door Cees Verschuieren, St. Annaplein en F. Oomen, Loveren A75-a beiden van Baarle-Nassau. Van Cees Verschuieren kregen we een verslag van de cursus van het winterhalfjaar 1960/1961. De cursus begon met 22 deelnemers. Na enige tijd verliet een van de deelnemers de cursus, volgens het verslag wegens onbekwaam zijn voor handmelken. De overige 21 cursisten maakten de cursus af en slaagden voor het handmelken.

Een cursist moest 3 lessen missen vanwege opname in het ziekenhuis. De cursus begon op 22 augustus 1960 en werd afgesloten op 28 juni 1961.

De volgende cursisten behaalden het diploma handmelken:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. FH. Bayens | geb. 25-05-1944 Baarle-Nassau |
| 2. L. van den Broek | geb. 21-08-1944 Baarle-Nassau |
| 3. E. van den Broek | geb. 14-12-1940 Baarle-Nassau |
| 4. J.A. van den Broek | geb. 15-04-1943 Baarle-Nassau |
| 5. A.C. van den Broek | geb. 15-03-1945 Baarle-Nassau |
| 6. A.P. van den Broek | geb. 14-02-1945 Baarle-Nassau |
| 7. A. Hendriks | geb. 27-05-1943 Baarle-Nassau |
| 8. A. Jansen | geb. 25-10-1938 Baarle-Nassau |
| 9. M. de Jong | geb. 24-03-1941 Baarle-Nassau |
| 10. J. Olieslagers | geb. 22-02-1943 Baarle-Nassau |
| 11. J. Pelkmans | geb. 14-04-1944 Baarle-Nassau |
| 12. M. Tuijelaars | geb. 13-03-1940 Baarle-Nassau |
| 13. L. Tuijelaars | geb. 30-01-1943 Baarle-Nassau |
| 14. J. van Tilburg | geb. 14-02-1943 Baarle-Hertog |
| 15. J. Jansens | geb. 18-08-1942 Baarle-Nassau |
| 16. A. van de Vloet | geb. 03-12-1942 Turnhout |
| 17. J. de Jong | geb. 31-03-1940 Baarle-Hertog |
| 18. L. van den Brandt | geb. 07-01-1945 Baarle-Nassau |
| 19. R. van den Brandt | geb. 26-08-1943 Baarle-Nassau |
| 20. M. Wouters | geb. 02-10-1941 Baarle-Nassau |
| 21. A. Hendriks | geb. 31-03-1944 Baarle-Nassau |

E. Ragas

Een stukje dagboek (5)

Wij vertrokken in 1934 en 1935 met twaalf broeders naar het Midden Oosten; de twaalf apostelen, in omgekeerde richting!...

Om alle 'privacy' te bewaren noem ik hen bij hun, toen bekende doopnamen: Jantje en Toontje waren meerderjarig en hadden geen toestemming van hun ouders meer nodig. Van de andere broeders vertrokken in 1934: Grardje, Toon, Therus, Wim, Henk en Jan naar nieuwe werelddelen. Met de toestemming van hun ouders, omdat ze nog minderjarig waren. In 1935 vertrokken wij als de hekkensluiters: Henk, Frans, Sjaak en ik, die als doopnaam Bertus droeg. Ook onze ouders moesten bevestigen dat ze accoord waren. Mijn wijze vader schreef: accoord nadat hij in het bezit is van zijn Nederlandse onderwijs-bevoegdheid. En daar gingen we de wijde wereld in.

EGYPTE : 5,1 : De heenreis, de aankomst en de eerste indrukken.

Terwijl het gedender van metaal op metaal op 31 juli 1935 ieder ogenblik verder verwijderde van al het oude vertrouwde naar nieuwe werelden, vlogen mijn gedachten alsmaar terug naar alles wat ik had achtergelaten: thuis, Baarle en Nederland. Immers zover strekte mijn wereld toen ik twintig was.

Wij 'deden' Parijs gedurende enkele dagen: Henk, Frans, Sjaak en ik en dat onder leiding van Broeder Bernard Festraets. Dat eerste bezoek aan Parijs, waar ik in de loop der jaren nog zo vaak zou terugkeren, maakte toen een onuitwisbare indruk op me. Wat in 1935 de meeste indruk op mij gemaakt heeft, moet zeker 'de metro' zijn geweest. Wanneer de metro van Parijs in de jaren 1970-1980 ter sprake kwam in de klas gedurende de Franse les, wijdde ik daar altijd enthousiast over uit en ik zag me dan altijd als jong broedertje in 1935 met de metro reizen, door de ondergrondse gangen lopen, trappetje op en trappetje af. Ik ben in mijn leven maar één keer boven op de Eiffeltoren geweest, 300 meter hoog, toen in 1935. Het was wel een enorme sensatie. Maar wanneer ik later in Parijs terugkwam, had ik er geen enkele behoefte meer aan.

Na een paar dagen 'Parijs' bracht Bernard ons naar Glaye, een onbeduidend gehuchtje tussen Lyon en Valence, in de buurt van de Rhone, in het departe-

ment van de Isère. Van hier vertrok Bernard, een dag later, terug naar Baarle... Wij voelden ons wel een beetje 'verweesd' achtergelaten, als jonge kerels van nauwelijks twintig.

In Glaye kwamen we terecht bij een groep Franse confraters, die daar hun zomervakantie doorbrachten. Bij helder weer zag je, als je naar het oosten keek, het machtige geweld van de Alpentoppen heel in de verte, terwijl westwaarts, onze blik viel op het Massif Central, met als hoogste top, recht voor ons 'Le Mont Pilat'. Wij genoten in Glaye van de heerlijke perzikken, peren en appels. Op zekere dag maakte we een trip naar 'Le Mont Pilat' 1200 meter hoog. Toch was dit 'bergje' voor mijn Hollandse benen een hele klim en daarmee hield mijn ervaring als bergbeklimmer dan ook op voor de rest van mijn leven.

Toen de vakantie voorbij was, gingen wij met onze Franse confraters terug naar hun studiecentrum, dat in Moulin aan de Loire lag, ergens in het midden van Frankrijk. Eind oktober 1935 vond men dat wij voldoende afwisten van de Franse taal en dat wij zouden kunnen doorreizen naar Egypte.

Neen, niet met vier, zoals we uit Baarle vertrokken waren... Henk hield het voor gezien, om welke reden dan ook, en keerde terug naar Nederland.

Jacques, Frans en ik, wij zouden onder geleide van een Franse confrater, die lichamelijk niet in al te beste conditie verkeerde, in Marseille aan boord gaan op de Griekse stoomboot, de 'Cairo City'.

We maakte nog even kennis met Marseille, met de 'Notre Dame de la garde', de Canebière, de Middellandse zee, de palmen en de mimosa. Op 5 november 1935 stoomden we de haven uit. De 'Cairo City' voer steeds dicht onder de kust en zo konden wij genieten van het wondermooie Italië, dat als een slow-motion-film aan ons voorbij schoof. Vooral 's avonds was het een feeëriek gezicht om al die lichtjes op het vasteland te zien, vooral wanneer wij voorbij een stad voeren. We zagen Napels in de verte liggen met de Vesuvius; we stoomden door de 'Straat van Messina' en zagen de Etna. Onze reis op de slome 'Cairo City' was werkelijk onvergetelijk mooi.

Toen wij in de vroege ochtend van 9 november wakker werden, zagen we aan weerskanten van de boot steile rotswanden: we lagen midden in het smalle kanaal van Corinthe. Zo kwamen we in Pireus aan, de voorstad en de haven van Athene. We mochten gedurende enkele uren van boord en zo kon-

den we vanuit de verte een blik werpen op de Acropolis. Op de 11de november 1935 bereikten we ons nieuwe vaderland, want onze oude schuit meerde af in de haven van Alexandrië.

Ik was terecht gekomen in een nieuwe, onvoorstelbare wereld. Ik, een jochie van twintig, zo groen als gras, maar wel met 'mijn idealen'... Toen ik van het dek van de 'Cairo City' naar beneden keek, wist ik niet wat ik zag. Mijn eerst indruk was: "Wat een zusters hier in Alexandrië, allemaal nonnetjes in het zwart"... Neen, dat kon toch niet zijn! Het waren Arabische vrouwen, gehuld in het zwart, zoals wij die tegenwoordig in onze steden, hier in ons land tegenkomen. Ze droegen ruime rokken tot op de grond en ze waren allemaal zwaar gesluierd. Zij hadden koopwaar bij zich en het eerst Arabisch woord dat ik van hen leerde was "baksjies Effendi", wat zoveel betekent als "Een footje mijnheer"! Dat zou trouwens ook het laatste woord zijn dat ik hoorde toen ik in 1946 Egypte verliet.

Br. E. v.d. Linden

Arme Amalia (9)

Het merkwaardige houten voorwerpje waarvan we vorige keer een afbeelding plaatsten en wat we toen niet thuis konden brengen, heeft veel reacties opgeleverd. We zijn er uit!

Alle tipgevers zijn het er over eens dat in de holte van het blokje een thermometer hoort te zitten. Het houten werkstukje diende dan als een soort bootje waarin de thermometer bleef drijven. Men gebruikte dit systeem als men de temperatuur van bv. badwater regelmatig in de gaten moest houden. Zo'n drijvende thermometer lag op deze wijze voortdurend voor het grijpen. Alle informanten, bedankt!

Sinds vorige keer werd Amalia weer goed bedacht. Hier volgt de nieuwste lijst van schenkingen.

* Van Ineke van Strijp ontvingen we een romantische beeldje van een bloemenmeisje met bloemenkar in wit biscuit. Het kreeg meteen een plaatsje in de huiskamer.

Zij gaf ook een oud doosje met echte oude waskaarsjes, een leesloep, een wandlampje, een voorbedrukt postzegelalbum, een doos met struisveren en een klein gezellig theepotje.

* Dhr. Wolters uit Breda schonk een mooie, wat 'primitieve' schrobzaag. Hij wist erbij te vermelden dat ze afkomstig moet zijn van een zekere Alphons van Hoek (overleden 1923) en dat ze na dat jaartal niet meer gebruikt is.

* Louis Verschueren bracht ons een mini-mariabeeldje, dat vroeger in zo'n heel klein doosje of kokertje zat.

* René Wouters bezorgde ons twee oude patroonhulzen voor een antiek jachtgeweer. Je kunt zien dat ze stammen uit de periode voor de slaghoedjes, want er zit aan de onderkant zo'n klein pennetje tegen de zijkant. Deskundigen weten precies wat ik bedoel. En niet-deskundigen komen ze gerust maar eens bekijken als we open huis hebben.

* De familie Schoonus bedacht ons met een prachtige oude globe. Het heeft even moeite gekost om de evenaar weer op zijn plaats te krijgen en om wat zeeën naar de goede wereldorde te rangschikken. Maar dat lukte en zo kwam dit prachtige stuk meteen op onze '1000 jaar Baarle'-tentoonstelling terecht.

* Piet van Dun bezorgde ons een serie zeer fraaie foto's (portretten) van een zekere familie Du Mers. Heel fraai ingelijst bovendien. Ook kregen we van hem drie blikken trommels -altijd leuk om te verzamelen!- en een leren pistoolholster, afkomstig van de reservepolitie.

* Oud-secretaris van Baarle-Hertog, dhr. Van Haeren had een zeer fraaie schenking. Drie ingelijste copieën van oude kaarten uit de achttiende eeuw (Zondereigen "fragment Carte de Cabinet" van Ferraris, "Enclave Baarle-Hertog", ook van Ferraris en "Limietscheiding van Brabant").

* Een merkwaardig bord kregen we van de familie van Dun uit Ulicoten. Ogenschijnlijk is het een alledaags soepbord van wit hotelporselein. Maar als je het omkeert, zie je het bijzondere. Het heeft een stempel van de Duitse Luftwaffe uit 1942.

* De familie van Kints schonk een mooie stormlamp. Ze komt oorspronkelijk uit Zwijndrecht. Ooit werd ze omgebouwd en geschikt gemaakt voor een elektrische lamp. Daardoor mist ze nu de oliebrander. Stormlampen kun je vergelijken met onze bekende stallantaarns, maar de eerste zijn beter ge-

schikt voor winderige omstandigheden. Dat zegt de naam ook al. Je komt ze dan ook vaak tegen in scheepvaartkringen.

* Frans Couwenberg gaf ons een heel dierbare herinnering aan Desiré Geeraerts. Een kleine houten kam waarmee de wever tientallen jaren elke geweven draad aansloeg. Daarnaast kregen we ook nog vier schachten met hevels. Dit zijn onderdelen van het weefgetouw om de scheringdraden te heffen en te laten dalen.

* Frans de Bont bracht een haarhamer mee. Zo'n hamer is speciaal bedoeld om de zeis, de zicht en de sikkel te scherpen. Deze hamer is opvallend klein van stuk en kort van steel. Wie helpt ons aan een bijpassende pen met 'aambeeldje'?

* We kregen ook een voorwerp aangeboden "in bruikleen voor onbepaalde tijd". (Dat kan namelijk ook als u uw spulletjes nog niet definitief van de hand wilt doen!) Het betreft hier een appelschilmachientje. "Bestaan die ook al?" hoor ik u denken! Ja, die bestaan. Wij hebben er nu een.

Kijk, als u zo'n voorwerp nou eens echt zou willen zien, of een stel van al die andere voorwerpen die wij in deze rubriek elke keer weer opsommen, dan kan dat binnenkort. In de komende maanden laten wij in ons heemhuis een tentoonstelling groeien van een keuze uit alle schenkingen. Inderdaad, we laten hem groeien en wel op twee manieren.

Wij van onze kant laten deze nieuwe tentoonstelling geleidelijk ontstaan. En onze leden van hun kant krijgen alle kans om met nieuwe schenkingen onze verzameling aan te vullen, interessanter te maken en te verrijken. Elke keer als het heemhuis open is, bent u welkom om te zien hoe de groei vordert of om te helpen groeien. Tot ziens.

Antoon van Tuijl

PS. Alle schenkers natuurlijk ook nu weer heel hartelijk bedankt.





Foto's Jaaroverzicht © 1992 Th. van Kints



Foto's Jaaroverzicht © 1992 Th. van Kints



Foto's Jaaroverzicht © 1992 Th. van Kints

Het onbekende houten gereedschap

De Nieuwsbrief van Amalia van oktober 1992 bevatte een oproep aan de lezer: wie kon de betekenis thuisbrengen van een stuk houten gereedschap van ca. 25 cm lengte, vierkant, hol van binnen met twee lange groeven en drie ronde gaten ??

Dat ding ken ik, dacht ik, maar het stuk gereedschap is wel incompleet, en daarom zo moeilijk te herkennen. Maar het heeft toch wel zeer typische vormen. Het is een badthermometer.

In de collectie 'De Dorpsdokter van Vroeger' in Museum De Doornboom te Hilvarenbeek (waar Amalia nog steeds dringend naar toe moet ...!) hebben we zo'n badthermometer. Hij is ooit geschonken door dokter Noordveld, huisarts te Tilburg, uit de oude praktijkinventaris van zijn voorganger Schröder. Onze badthermometer is nog wel compleet: in de holte van het vierkant stuk hout zit een glazen kwikthermometer. Door de groef aan voorzijde kun je de temperatuur aflezen en aan de achterzijde kun je lezen in sierlijke letters: Celsius en Fahrenheit.

In het oude boek "De Praktijk der Ziekenverpleging" van Zr. Melk uit 1931 (een heel bekend boek voor oude verpleegsters!) lees ik:

'De badthermometer is ook in hout gevat, om breken te voorkomen. Bij het doorroeren van het badwater, (wat eerst met de hand moet geschieden om te voorkomen dat de thermometer in te heet water komt en springt), zou zij anders licht kunnen breken. Hij drijft nu ook goed op het water, is zoo gemakkelijk te grijpen. Hier is de schaal op den thermometer zelf aangebracht en meestal vindt men er tevens nog rood gedrukte aanwijzingen op voor de temperatuur van een koud, warm of heet bad; in het reservoir bevindt zich kwik.

Soms moeten we zeer warme vloeistoffen meten en hebben daarvoor dus een thermometer nodig, die hiervoor geschikt is. De badthermometer is dan onbruikbaar, daar deze zoo gemaakt is, dat hij maar voor een temperatuur van 60 of 70 is te gebruiken wat ruim voldoende is; zoo heet is badwater zelfs nooit'. Zo, weer een probleem de wereld uit. Zeker te weten dat Anton van Tuijl weer geruster kan slapen!

A propos, tot ziens (spoedig) in Hilvarenbeek!

Goirle, 15 november 1992

Jan Pieterszoon van Eijck

Japanse kamer heropend

Op 24 november 1942 overleed te Baarle-Nassau op zesenzeventigjarige leeftijd Desiré Geeraerts, gobelinwever.

Vanaf zijn elfde jaar heeft hij zich beziggehouden met het fraaie kunstambacht van het gobelinweven. Werken van zijn hand zijn tot in Frankrijk en Duitsland terecht gekomen. Maar een belangrijk deel kwam en bleef in Baarle.

De oude meester maakte nl. een serie fraaie afbeeldingen in Japanse stijl. Zijn dochter -tante Cory- heeft deze doeken in een geëigende omgeving willen onderbrengen. Met veel ijver stelde zij een Japanse kamer samen.

Desiré Geeraerts heeft slechts korte tijd in Baarle gewoond (1937-1942). Toch kreeg hij er zo'n sterke binding mee, dat hij de volledige Japanse kamer aan de Baarlese gemeenschap wilde nalaten.

Tante Cory heeft die wens vervuld. In 1948 liet zij notarieel vastleggen dat de gemeente Baarle-Nassau eigenaar zou worden van de Japanse kamer op voorwaarde dat die permanent tentoongesteld zou worden voor de bewoners.

Ruim tien jaar later werden de goederen daadwerkelijk aan de gemeente overgedragen. Tot zolang had tante Cory haar eigen privé-museum, gewijd aan haar vader.

Dan legt de Japanse kamer een lange onduidelijke weg af. Meerdere pogingen om tot permanente expositie te komen halen het om allerlei redenen niet. Verbouwing van het gemeentehuis leidt tot 'voorlopig' opbergen, dat leidt weer tot noodzakelijke restauratie van de gobelins en ruimtegebrek leidt tot weer opnieuw opbergen.

Ergens in het gemeentehuis blijft wel een vonkje gloeien t.a.v. dit fraaie bezit. Dat blijkt als onze vereniging de beschikking krijgt over eigen huisvesting. Meteen vraagt de gemeente of Amalia mogelijkheden ziet om de Japanse kamer een plaats te geven in het heernhuis. Dat is dan eindelijk, na heel veel 'ge-heen-en-weer' gebeurd.

Op 6 november l.l. hebben we in een bijeenkomst met de familie Couwenberg en andere genodigden de vijftigste sterfdag van Desiré Geeraerts in ere hersteld.

Het inrichten van de Japanse kamer en de opening ervan heeft wel zeer gemengde gevoelens opgeroepen. De Japanse kamer is beslist niet meer wat vader en dochter Geeraerts bedoeld hebben. Het heeft weinig zin om ook

hier weer over de oorzaken te speculeren. Wij hebben geprobeerd de herinnering aan twee mensen die Baarle cultureel verrijkten, levend te houden.

In een van onze komende jaarboeken nemen wij graag een uitvoerig hoofdstuk op over Desiré Geeraerts en zijn werk. Wij krijgen daarbij goede medewerking van dhr. W. Steeghs uit Bergeyk die al veel naspeuringen gedaan heeft.

Antoon van Tuijl

Prachtige aanwinst voor ons Heemhuis

Bij de herdenking van Desiré Geeraerts en de opening van de Japanse kamer (zie elders in deze nieuwsbrief) hebben wij in ons Heemhuis een kleine tentoonstelling ingericht over de gobelinwever en zijn werk. Als voorbeeld van zijn gobelinkunst konden we toen een werkstuk laten zien, voorstellende de mater Dolorosa (Moeder van Smarten). Wij mochten dit doek lenen van de Broeders De La Salle in Cuyk.

Lang geleden kregen de Baarlese Broeders dit gobelin. We hebben geen zekerheid of Desiré het zelf schonk of zijn dochter tante Cory. De reden van de schenking is ook niet te achterhalen. Bij de Broeders gaat nog een verhaal dat het een blijk van dankbaarheid geweest is voor alles wat de Broeders tijdens de bange uren van de bevrijding (oktober 1944) gedaan hebben voor de mensen uit het zwaar gehavende centrum.

Daags voordat we het doek terug zouden brengen naar de Broeders kregen we bericht uit Cuyk dat de Broeders daar in goed overleg besloten hebben dit oorspronkelijke werk van Desiré Geeraerts in Baarle te laten. Hier hoort het in wezen thuis, oordelen zij. Onze vereniging krijgt het voor onbepaalde tijd in bruikleen.

Wij voelen ons zeer gelukkig met dit besluit en willen vanaf deze plaats de Broeders heel hartelijk danken voor dit goede gebaar. Zij mogen ervan verzekerd zijn dat wij dit fraaie gobelin met grote zorg zullen koesteren, ook hier weer vanuit de gedachte die tante Cory uitdroeg: 'Dit doen we uit piëteit voor Desiré Geeraerts en voor de cultuur van Baarle.'

Antoon van Tuijl



Opening Japanse Kamer in het Heemhuis
foto's: © 1992 Th. van Kints.

Amalia van Solms in Thorn

Het witte Limburgse stadje Thorn blijft trekken. Dat gold op 24 oktober van het voorbije jaar in ieder geval voor negenentwintig leden van onze vereniging. Zij waren tenminste om half negen present op de Loswal. De chauffeur vond het aardig om via allerlei grote en kleine Belgische dorpen naar Thorn te rijden. Hij had gelijk. Hij wist de weg goed en bezorgde ons een leuke gevarieerde tocht. Het regende onderweg. Het had al dagenlang geregend... maar wij kregen het weer wat we verdienden. In Thorn was het droog.

Wij begonnen met koffie en echte vlaai. Dat was een goede start. Om elf uur werden we ontvangen in de kerk. Na een kleine dia-serie kregen we in twee groepen een rondleiding in de kerk. Die is mooi ! Het lijkt echt een kruising tussen een kerk en een paleis. Ook de speciale tentoonstelling rond graaf Ansfried hebben we goed kunnen bekijken.

Tegen half twee waren we vrij om zelf nog wat dingen te bekijken. Daar waren we goed op voorbereid want al in de bus werd verteld wat er nog meer te zien was. Iedereen heeft het 'Panorama Thorn' bezocht. Dat is een heel langzaam ronddraaiende maquette van het oude stadje. Prachtig, zo secuur als dat allemaal gemaakt is. We hebben ook allemaal de Loretto-kapel bezocht. Voor sommigen was de wandeling wel ruim ver, maar niemand heeft er spijt van gehad. Zo'n soort kapelleke heeft Baarle dus ook ooit gehad op Loveren. (In 'Baarle in stukken' kun je lezen hoe die er uitgezien heeft !)

De vrije tijd tussen half twee en vijf uur was voor sommigen haast te kort. Toch waren we blij weer in de bus te zitten, want klokslag vijf uur begon het weer te regenen en flink ook. Wij vertrokken naar Oirschot. Daar werden we ontvangen in de 'Amaliazaal' van het 'Hof van Solms'. Mooier kan het toch niet! Hof van Solms is een mooi paleisachtig huis waar Amalia van Solms onderdak vond als ze in Oirschot haar lijfarts bezocht. Wij hadden geen lijfarts nodig want we hebben er heerlijk genoten van een gezellige koffietafel. De terugtocht naar Baarle verliep ook heel vlot en precies op het afgesproken tijdstip waren we weer thuis. Het hele gezelschap heeft een fijne dag gehad. Amalia mag zulke uitstapjes nog vaker organiseren.

Antoon van Tuijl

N.B. Het bestuur heeft het plan om een werkgroepje te vormen dat de jaarlijkse uitstapjes gaat regelen. Wie doet graag mee ?



Uitstapje naar Thorn, het witte stadje in Limburg
foto's: © 1992 A. van Tuijl

Regionale Heemkwis 1992

Op 10 december kwamen maar liefst 15 heemkundekringen naar Baarle om hier tegen elkaar in het strijdperk te treden tijdens de derde regionale heemkwis van West Brabant. Het werd een gezellige en spannende avond kwisen. Als kwismasters traden onze leden Ben Wentink en Bep Marcus op. In 10 rondes vragen en doe-vragen moesten de deelnemende teams zich waarmaken. Alle aandacht ging uit naar het team van Wouw dat de voorgaande kwissen had gewonnen. Zouden ze in staat zijn om voor de derde keer de wisselbeker te winnen? Van onze eigen heemkundekring deden twee teams mee, te weten het team van Baarle en een speciaal team van de werkgroep Ulicoten. Het gelegenheidsteam van Ulicoten bracht het er niet slecht van af. Ondanks het feit dat dit team voor de eerste keer aan een dergelijke kwis deelnam, waarvan ze eigenlijk niet wisten wat hen te wachten stond, brachten de Ulicotenaren het er niet slecht van af met hun dertiende plaats, waarbij ze twee ervaren teams uit Etten-Leur en Sprundel achter zich lieten.

Het team van Amalia van Solms bracht het er bijzonder goed vanaf. Met slechts 1 puntje achterstand werd dit team tweede. Het is de teams van Baarle en Ulicoten in ieder geval zo goed bevallen dat ze in 1993 zeker weer zullen deelnemen aan de vierde regionale heemkwis, die dan in Oud-Gastel zal plaatshebben.

De uitslag van de derde regionale heemkwis is:

1. Heemkundekring 'Het Land van Gastel' Oud en Nieuw Gastel met	125 1/2 pnt.
2. Heemkundekring 'Amalia van Solms' Baarle	124 1/2 pnt.
3. Heemkundekring 'De Vierschaer' Wouw	123 pnt.
Heemkundekring 'Paulus van Daesdonk' Nieuw-Ginneken	123 pnt.
5. Heemkundegroep 'Rucvenne' Rucphen	120 1/2 pnt.
6. Heemkundekring 'Broeder Christoffor' Oudenbosch	119 pnt.
7. Oudheidkundige Kring 'Zevenbergen' Zevenbergen	117 pnt.
8. Heemkundekring 'De drie heerlijkheden' Zundert-Rijsbergen	110 1/2 pnt.
9. Heemkundekring 'Roosendaal en Nispen' Roosendaal-Nispen	107 1/2 pnt.
10. Heemkundekring 'Ledevaert' Chaam	104 1/2 pnt.
11. Heemkundekring 'Den Lande van Zegge' Zegge	84 1/2 pnt.
12. Heemkundekring 'Molenheide' Gilze-Rijen	83 1/2 pnt.
13. Heemkunde Werkgroep 'Ulicoten' Ulicoten	83 pnt.
14. Heemkundekring 'Jan Uten Houte' Etten-Leur	81 1/2 pnt.
15. Heemkundekring 'Onder Baronie en Markiezaat' Sprundel	68 pnt.

E. Ragas



De Regionale Heemkwis met dubbele deelname van Baarle en Ulicoten
foto's: © 1992 L. Gulickx

Nieuwe leden

Mevr. Chr. Wuyts Zondereigen 77 Baarle-Hertog

Dhr. J.R.G. van Driest Boterbloemstraat 39 7591 CA Denekamp

Dhr. Jos Martens Zuiddijk 43 4771 KJ Langeweg

Dhr. J.F Nemsdael Parallelweg 28 Baarle-Hertog

Dhr. W. Vanneste Zondereigen 8 Baarle-Hertog

Dhr. R.J.M. Wouters Molenbaan 4 Baarle-Nassau

Leon van Zoggel en Lonneke Bindels Dorpsstraat Ulicoten

sponsoring

slagerij Frans Hermans

optiek Czyzewski b.v.

bakkerij Onder de Toren

slijterij De Drie Dennen

SRV Sjef Gielen

Slagerij Frans Hermans, optiek Czyzewski b.v., bakkerij Onder de Toren, slijterij De Drie Dennen en SRV Sjef Gielen willen onze vereniging sponsoren in een grote club-actie via de kassabons van hun winkels. De bedoeling is dat de heemkundekring een jaar lang kassabonnen verzamelt onder de leden: van het totaalbedrag van de kassabonnen wordt 1 % op onze rekening gestort. Wij vragen u dan ook om kassabonnen van deze winkels te bewaren en in de brievenbus van het Heemhuis te deponeren of aan de penningmeester te overhandigen. Zo steunt u de heemkundekring.

Voor 1992 heeft de heemkundekring op deze manier 75 NLG aan sponsoring gekregen. Enkele verenigingen haalden veel meer sponsorgeld binnen: tot 700 NLG! Dit moet voor een bloeiende vereniging als Amalia ook mogelijk zijn. Dus bewaar de kassabons van deze winkeliers in een sigarenkistje of een oude theepot en breng ze af en toe eens naar het Heemhuis. Het kost weinig moeite en geen geld, maar u steunt uw vereniging er wel in belangrijke mate mee.

Bij voorbaat bedankt.

publicaties te koop

De heemkundekring biedt de volgende publicaties te koop aan:

Baarle in de Branding	fl.	19.75	375 f
Vrouw in Verzet	fl.	19.75	375 f
Baarle in oude ansichten	fl.	14.90	275 f
Antoniteiten	fl.	25.00	475 f
Broeders in Baarle	fl.	5.00	90 f
Heilige Bernardus en de kerk van Ulicoten	fl.	5.00	90 f
Het onderwijs in Ulicoten (1803-1927)	fl.	2.50	45 f
Dagboek Piet Geerts	fl.	45.00	850 f
Heemkalender 1993	fl.	5.00	90 f
Kalender 'de Zoeker'	fl.	2.50	45 f
Feestgids Stichting 1000 jaar Baarle	fl.	12.50	225 f
Jaarboek 1991 Baarle in de middeleeuwen	fl.	25.00	450 f
voor leden	fl.	20.00	375 f
Baarle in stukken (jaarboek 1992)	fl.	35.00	640 f
Kalenders met historische waarde 1988/1991	fl.	2.50	45 f
Het Bels lijntje. Geschiedenis van de spoorlijn Turnhout-Tilburg	fl.	44.50	890 f

U kunt zich deze publicaties aanschaffen de eerste zondag van de maand op het heemhuis van 11.00-1300 uur of via telefonisch contact met het secretariaat 014/ 699740.

Heemkamp 1993

Het heemkamp 1993 heeft plaats te Halsteren van 11 tot 14 augustus.

De liefhebbers van een gezellig en onderhoudend samenzijn met andere Brabantse heemkundeleden kunnen deze datum alvast in hun agenda noteren.

Inschrijvingsformulieren volgen zo spoedig mogelijk.

Kalender 1993

Ook dit jaar was de verkoop van de heemkalender een waar succes !

Dit ligt niet enkel aan de goede zorgen van de werkgroep heemkalender en aan het onderwerp, maar zeer zeker ook aan de inzet van alle verkopers. Waarvoor onze dank.

Het bestuur

helpers schoonmaakploeg

Het heemhuis is een oud en waardevol gebouw. Stof en spinnewebben hebben echter weinig ontzag voor dit monument. Aan schoonmakers heeft men altijd en overal tekort. Wie wil een handje meehelpen aan het zuiver houden van het heemhuis?

U kan zich aanmelden bij Ineke van Strijp-van der Bok, tel. 014/ 699525.

contributie

In de algemene ledenvergadering van 13 februari 1992 werd de contributie voor 1992 als volgt vastgesteld:

individueel lidmaatschap	fl.	30.00 /	550 BF
gezinlidmaatschap	fl.	40.00 /	720 BF
jeugdlidmaatschap t/m 20 jaar	fl.	10.00 /	180 BF

De meeste leden hebben hun contributie reeds via de acceptgiro of het overschrijvingsformulier in de vorige nieuwsbrieven overgemaakt. De leden die hun contributie nog niet hebben overgeschreven, vragen we dringend om hun lidgeld voor 1992 zo snel mogelijk over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Indien er een fout in onze administratie geslopen is, aarzel niet om te bellen: penningmeester: 014/ 69 95 86

secretariaat : 014/ 69 97 40

Vierde heemkundige boekenbeurs

Zondag 14 maart 1993 van 10 tot 17.30 uur in de zaal 'Ekers hof' Groot Hagelkruis 6 Ekeren Inrichter : Heemkring Ekeren

Met de medewerking van Heem- en Geschiedkundige verenigingen en culturele organisaties. Er kan deelgenomen worden door verenigingen zowel als door particulieren. Alle vormen van heemkundige en geschiedkundige publicaties kunnen aangeboden worden:

Nieuwe en oude boeken en tijdschriften. Antikwarische- en tweedehandsboeken. Prenten en postkaarten. Vaantjes en landkaarten.

Voor meer informatie : Heemkring Ekeren

Secretariaat: Hof van Delftlaan 20, 2180 Ekeren

Tel: 03/645.64.72

Openingsdagen archief gemeente Baarle-Nassau

Streekarchivaris A.M.C. Zom zal op de volgende data in het gemeentearchief van Baarle-Nassau te consulteren zijn van 10.00 uur tot 16.30 uur en dit telkens op maandag en dinsdag :

15 en 16 februari

15 en 16 maart

12 en 13 april

10 en 11 mei

7 en 8 juni

5 en 6 juli

2 en 3 augustus (onder voorbehoud)

30 en 31 augustus (onder voorbehoud)

27 en 28 september

25 en 26 oktober

22 en 23 november

20 en 21 december (onder voorbehoud)

Het centrale kantoor en de studiezaal van het Streekarchivaat te Oosterhout zijn dagelijks voor het publiek geopend.

Bezoekadres: Torenplein 10 (De Bussel) Oosterhout.

Correspondentieadres: postbus 10150 4900 GB Oosterhout.

Bij afwijking van het dagrooster kan geïnformeerd worden op het kantoor van het Streekarchivaat tel. : 01620-89895 of 89896.

Abonnementen Brabants Heem en Taxandria

Onze leden die via de heemkundekring een abonnement wensen op een of beide tijdschriften, dienen dit op te geven bij het secretariaat (tel. 014/69 97 40) of bij de penningmeester (tel. 014/69 95 86) of schriftelijk: Heemhuis, Kerkstraat 4 2387 Baarle-Hertog.

Leden die hun abonnement wensen op te zeggen, gelieve dit zo snel mogelijk door te geven.

Per 1 januari 1993 gaat een wijziging door in het tarief voor een abonnement op het tijdschrift van Brabants Heem: dit wordt verhoogd van 21 NLG tot 25 NLG.

Leden die een abonnement hebben op een of beide tijdschriften vinden bij de eerste nieuwsbrief van het jaar een acceptgiro/overschrijving voor hun abonnement van 1993.

Leden die een abonnement op Taxandria hebben, moeten het abonnementsgeld niet betalen via de bijgevoegde overschrijving in Taxandria Nieuws!

Gelieve gewenste wijzigingen op tijd door te geven.

Bij voorbaat bedankt.

De penningmeester.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van 1993 gaat door op donderdag 25 februari in zaal 'Olympia' Molenstraat 55 Baarle-Hertog.

Een uitnodiging met agenda volgt.

BELANGRIJK:

Vanaf 27 januari 1993 is het Heemhuis elke woensdagavond geopend van 19.30 tot 21.30 uur. Men kan dan in het Heemhuis terecht voor genealogische onderzoek, historisch onderzoek, enz., enz.



Links: 'Wafelbakker' Cel Gulickx
foto: © 1992 Th. van Kints

Rechts: 'Kwismasters' Ben Wentink en Bep Marcus
foto: © 1992 I.. Gulickx

DRAAGBARE WATERBRON.



Steeds

méér mensen

drinken steeds méér

mineraalwater. Daarom komt

Bar-le-Duc als eerste in Nederland met een handig, licht, makkelijk mee te nemen 2-literpak. Niet van plastic, maar van karton. Een overvloedige bron laag mineraalhoudend, natuurlijk mineraalwater zonder koolzuur. En zo zuiver, dat het zelfs geschikt is voor de bereiding van babyvoeding. **BAR-LE-DUC**



Heemkunde-kring 'Amalia van Solms', Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog