

992

-

1992



HEEMKUNDE-KRING
'AMALIA VAN SOLMS'

Baarle-Hertog-Nassau

Baarlenaar van het jaar 1991

Heemkunde-kring 'Amalia van Solms' stelt zich ten doel zich actief bezig te houden met het erfgoed van onze gemeenten met de bedoeling:

- onze kennis ervan te vergroten
- het waardevolle uit vroegere tijden te behouden en te beschermen
- de verzamelde gegevens vast te leggen voor het nageslacht.

De kring verzamelt hiertoe informatie over velerlei onderwerpen uit de historie van Baarle, Castelré, Ulicoten en Zondereigen in de ruimste zin des woords.

Heemkunde-kring 'Amalia van Solms'
'HEEMHUIS'
Kerkstraat 4
2387 Baarle-Hertog

Bank: 10.38.94.969 Rabobank Baarle-Nassau
789-5615466-57 BAC Baarle-Hertog

Overname van artikelen of gedeelten ervan uit deze publikatie is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur.

Nieuwsbrief

Heemkunde-Kring "Amalia van Solms"

Baarle Hertog-Nassau

verschijnt 4x per jaar

Losse nummers: fl. 6,25/125 BF

Redactie: Fons Raeijmaekers

Redactieadres: "Heemhuis"

Tel: 699624

Kerkstraat 4

2387 Baarle Hertog

7e jaargang no.1

maart 1992

INHOUD

Voorwoord	A. Jacobs	2
30 jaar geleden	A. Raeijmaekers	3
Een stukje dagboek (3)	G. van der Linden	12
Brief uit Frankrijk	Jan Josten	16
H. Eligius		19
Arme Amalia (7)	A. van Tuijl	21
1000 jaar		26
Mededelingen		32

Werk mee

aan activiteiten in het kader van 1000 jaar Baarle !

Denk aan onze tentoonstelling !
Speel mee in het Openluchtspektakel !
Werk mee aan het Heemkamp '92 !

Voorwoord

Een van onze eerste activiteiten van het jaar is onze Algemene Ledenvergadering. Op 13 februari j.l. waren vele leden naar de Lindeboom getogen om deze vergadering bij te wonen. Een goede gewoonte overigens. Aan de orde kwamen tal van zaken zoals het activiteitenprogramma 1992, financieel verslag en bestuursverkiezingen. De aftredende bestuursleden waren alle herkiesbaar en werden, net als Theo van Kints, met acclamatie herkozen. Met de benoeming van dhr. Theo van Kints is het bestuur weer op sterkte en dat is met het oog op onze activiteitenkalender gewoon een must. Wij wensen dhr. van Kints alle sterkte maar ook een stuk gezelligheid toe in zijn bestuursfunctie. Een beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering vindt u overigens verderop in deze nieuwsbrief.

In het activiteitenprogramma blijft de eerste zondag van de maand centraal staan. De eerst zondag fungeert als ontmoetingspunt voor leden en belangstellenden, voor het uitwisselen van gegevens en het oppakken van activiteiten. Dit laatste zal voor leden die hiervoor interesse hebben geen enkel probleem hoeven te zijn.

Activiteiten die onze aandacht vragen zijn o.a. inventarisatie gevelstenen, inventarisatie nisbeelden, opzetten heemtuin en het uitbreiden van de openingstijden van het Heemhuis. Bovendien kunnen leden ingezet worden bij de organisatie van het grenzeloos heemkamp en de bezoeken van instellingen en groepen aan het 1000-jarig Baarle. Al met al werk genoeg aan de heemwinkel. Actief zijn in onze vereniging kan dus op vele manieren. Als een van bovenstaande activiteiten je aanspreekt, meld je dan aan op de eerste zondag of bij een van de bestuursleden. Zij zullen u dan verder helpen bij de opzet of coördinatie van de betreffende werkgroepactiviteit.

Het feestjaar 1992 is op een fijne wijze ingezet: de kerkelijke opening op zondag 5 januari en de nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari. Het waren activiteiten die de samenhang van Baarle duidelijk aangaven. Ook voor onze vereniging was het een geweldige opening van het feestjaar met de nominatie van 'Baarlenaar van het jaar'. Een nominatie die wij met zijn allen verdiend hebben en waar we met zijn allen bijzonder trots op zijn.

Laten we daarom met zijn allen, indachtig onze lijfspreuk "Volhoudend vorder ik", verder gaan. Dan zal dit jubileumjaar voor onze vereniging daadwerkelijk een feestjaar zijn.

A.W.J. Jacobs, voorzitter.

Dertig jaar geleden

Deze reeks wordt weer vervolgd. We baseren ons op gegevens uit 'Ons Weekblad'. Zo snel er weer aansluiting is met de dagboeken van Jo Huybrechts gaan we daarop verder.

Zondag 7 januari 1962

Op zondag 7 januari wordt in Ulicoten op luisterrijke wijze herdacht dat pastoor Van Steen op die dag 25 jaar geleden als pastoor naar Ulicoten is gekomen in de parochie van Sint Bernardus. Dit belooft een groot feest te worden en op die dag zal de zeer actieve pastoor ongetwijfeld in de bloemen worden gezet.

Hij is geboren te Leur in 1891 en groeide op te Prinsenbeek. Toen zijn vader vroeg stierf, werd een oom voogd over hem. Aan deze oom heeft hij volgens zijn zeggen zeer veel te danken. In 1904 ging hij naar het Klein-Seminarie van de paters Capucijnen te Langweg. Het laatste jaar van het Klein-Seminarie maakte hij af op het Klein-Seminarie IJpelaar. Op 17 juni 1916 werd hij priester gewijd. Daar er toen, in tegenstelling met nu, voldoende wereldheren waren in Nederland, moest hij, evenals verschillende anderen, wachten op een benoeming; in 1917 werd hij dan assistent te Teteringen. Twee jaar later, in 1919, werd hij benoemd tot kapelaan te Baarle-Nassau, waar hij 10 jaar werkzaam was, eerst onder pastoor Peters, die echter overgeplaatst werd naar de St Jansparochie te Oosterhout, later onder pastoor Lazeroms. In Baarle-Nassau is hij zeer actief geweest in het parochielevens. Hij zat er - evenals in Ulicoten - midden in het organisatielevens. Hij was er zeer gezien. Daarna werd hij benoemd tot kapelaan te Oosterhout in de St Jansparochie bij zijn vroegere pastoor Peters.

Op 7 januari 1937 kwam hij als pastoor naar Ulicoten, als opvolger van pastoor van Hoof, die hier maar een paar jaar pastoor is geweest. In hetzelfde jaar begon hij met het jeugdwerk en richtte in de zomer de welpen op en in het najaar de verkennerij. Na de bevrijding richtte hij ook de meisjesjeugdvereniging op: gidsen en kabouters. In 1938 stichtte hij een jeugdbouw. Steeds bleef hij ijveren voor de jeugd. Steeds ging hij mee op kamp en bleef er de volle kampeertijd. De laatste tijd kon hij dit niet meer wegens zijn leeftijd en gezondheid. Hij bezoekt de jeugdverenigingen een paar maal op het kamp. Mede door hem was men in 1955 met de voortrekkers begonnen.

Hij is ook een groot liefhebber van de sport. Alle thuiswedstrijden van de voetbalclub worden door hem bezocht. Toen hij in 1937 in Ulicoten kwam, was er geen voetbalclub meer. Hiervan was hij toen de mede-oprichter. Toen deze op het einde van de oorlog weer teniet ging, was hij direct na de oorlog weer een van de mede-oprichters.

Hij heeft ook een wijkverpleging opgezet. Voordien was er op dat gebied niets.

Van alle organisaties is hij geestelijk adviseur en hij heeft bijzonder veel belangstelling voor het verenigingsleven. Vele jaren heeft hij de sociaal-gods-dienstige cursussen voor de B.J.B. en R.K.J.B. steeds zelf verzorgd.

Een zware last kwam op hem te drukken, toen de kerk in 1944 vernield werd en hij een nieuwe kerk moest bouwen. Onder leiding van architect Oomen uit Oosterhout werd een mooie kerk gebouwd in Romaans-gotische stijl. In 1950 werd deze ingewijd.

Veel heeft hij ook gedaan om de bedevaart naar de H. Bernardus te bevorderen. Met het materiaal van de oude kerk werd op Belgisch grondgebied een kapel gebouwd ter ere van de H. Bernardus. Hij heeft er voor gezorgd dat er ieder jaar een maal een H. Mis mag worden gelezen op het feest van de H. Bernardus.

Steeds heeft hij ook de devotie gepropageerd tot O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand en richtte er achter in de kerk een speciaal kapelletje voor in.

Toen de zuster Dominicanessen weggingen, wendde hi zich direct tot de zusters van Dongen en deze kwamen hier; in 1961 hebben zij Ulicoten weer verlaten.

Pastoor van Steen is tevens een groot vogel- en natuurliefhebber. Dit blijkt vooral in het jachtseizoen, wanneer zijn schot trefzeker aankwam.

De zieken liggen hem bijzonder na aan het hart. Steeds bezoekt hij ze trouw, ook in het ziekenhuis, en hij weet ze een vertroostend woord toe te spreken.

Toen hij in Ulicoten kwam, heeft hij zich goed aangepast aan de landelijke parochie. Hij is eenvoudig in zijn omgang, zeer gastvrij en is de vriend en raadsman voor ieder. Ieder kent hem als de gemoedelijke pastoor, die men altijd kan aanspreken. Een van zijn karaktertrekken is ook zijn doorzettingsvermogen. Wat hij voor heeft, moet er komen. Bekend was hij ook om zijn preken.

Inenting van de in 1958 geboren kinderen

Deze kinderen krijgen op maandag 8 januari 1962 om 3 uur een rappel-injectie tegen difterie, kinkhoest en wondkoorts. Er zijn geen kosten aan gebonden (Wit-Gele Kruis).

Theater 'De Engel'

Zondag 7 januari zal in theater 'De Engel' vertoond worden de film: "straatjeugd van Parijs".

Zij bezat de kracht om zich aan de ondergang te onttrekken. Een gewaagde film over de nozemjeugd van Parijs. Toegang uitsluitend 18 jaar.

Reeds vele films zijn over het probleem der verwaarloosde jeugd vervaardigd. Dit is een van de meest suggestieve hiervan.

Parochie Sint Remigius

Zaterdag 6 januari bondsbiecht van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Heden zondag, ter gelegenheid van het feest van de H. Familie, zal onder het lof van half 3 de opdracht worden gedaan van de christene huisgezinnen aan de H. Familie. Woensdag a.s. de jaarlijkse plechtigheid der Gedurige Aanbidding. De missen zoals op zondag. Ieder van u neme deel aan deze algemene biddag door mis en communie. Uw half uur aanbidding in de dag zal u worden toegewezen per briefje.

De heer Harmsen bereikte de leeftijd der sterken

Hoewel het bereiken van een 70-jarige leeftijd op zichzelf niet zo'n heel bijzonder feit is en dit wel meer voorkomt, willen wij toch aan de 70ste verjaardag van de heer Harmsen een bijzondere aandacht schenken, omdat wij mijnheer Harmsen allemaal zo goed kennen als de vitale organisator, die altijd midden in het verenigingsleven heeft gestaan en aan wie vele verenigingen honger en bloei te danken hebben, zo b.v. de voor iedereen zo bekende tuinbouwvereniging, waar hij van de oprichting af -nu weer 35 jaar geleden- aan verbonden was.

Hij werd in 1892 in Amsterdam geboren en kwam als militair in 1914 in Baarle-Nassau. Hij werkte aan de distributiebedeling, waar hem, toen hij afzwaaide, een vaste plaats werd aangeboden als distributie-administrateur. Hij werd in 1916 beëdigd voor de adm. Landweer. Men kon bij hem terecht voor papieren voor vervoer van vee en petroleum.

In het verenigingsleven was hij geen onbekende. Zo werd de bakkersvereniging in 1916 opgericht en ook de middenstandsvereniging zag haar eerste levenslicht. Zijn vrije tijd werd voor een groot deel opgeslorpt door verenigingen als Baarle's Bloei en het Oranjecomité.

In zijn gewone werkzaamheden was mijnheer Harmsen de subontvanger van de accijnzen en correspondent van de Hanze Bank, die later geliquideerd is; door zijn bemiddeling kwam hier een ander medium voor in de plaats, de afdeling van de Rotterdamse Bank nv, waarvan hij de plaatselijke correspondent werd.

Ondertussen ging hij door met nieuwe verenigingen tot leven te wekken. Hij was lid van het zangkoor en in 1924 werd de Vlaamse Kermis ten bate van St Remi gehouden: toendertijd de eerste en later niet meer geëvenaard. Hij richtte ook de schietvereniging 'Oranje' op.

Maar wat echt zijn hobby was, is ongetwijfeld de brandweer. Hij werd hoofdbestuurslid van de vereniging van brandweercommandanten en tevens secretaris van het zuiden.

Vlak na de oorlog organiseerde hij hier in Baarle de voedseltransporten naar het westen van Nederland.

Hij werd onderscheiden met de gouden medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Dat iemand, die getoond heeft over zoveel organisatorisch talent te beschikken ook wel een redenaar moet zijn, is duidelijk: we denken aan Harmsen als de speaker van 'Boal Draaiom', die de aandacht en de belangstelling van het publiek wist te vangen. Verder stippen we nog even verschillende dingen aan op welk gebied hij zich verdienstelijk heeft gemaakt: r.-k. kiespropaganda, de B.B., bridgeclub 'Enclave' en carnavalsvereniging.

Ulicoten organiseert boerengezinsavonden

Dinsdag 16 januari en woensdag 17 januari a.s. zullen weer de traditionele Boerengezinsavonden gehouden worden. De indeling van de avonden is nog zoals voorheen: een spreekbeurt, waarna de jonge boeren en boerinnen de avonden met spel, zang, muziek en declamatie zullen vullen. Als spreker is aangezocht de Zeereerwaarde Pater Monaldus, ofm cap., welke een spreekbeurt zal verzorgen over het bijzonder actuele onderwerp "Het platteland in de moderne samenleving".

Raad Baarle-Nassau was bijeen

In de eerste raadsvergadering van dit nieuwe jaar besloot de raad de subsidie van de fanfare 'St Bernardus' uit Ulicoten te verhogen van fl 750 tot fl 1.250. Deze subsidie kon plaatshebben omdat de fanfare dit jaar naar de afdeling "uitmuntendheid" is gepromoveerd.

De subsidie voor de harmonie 'St Remi' uit Baarle werd verhoogd tot fl 750.

De voorzitter opende de vergadering met een korte herdenkingsrede over de maandag j.l. voorgevallen treinramp.

De subsidie van Baarle's Bloei en Ulicoten Vooruit werd verhoogd van fl 0,10 tot fl 0,15 per inwoner.

Uit het verslag van de commissie woningbedrijf bleek dat het gemeentelijk badhuis met een verlies van fl 2.600 per jaar werkt. De commissie stelt voor het badhuis te sluiten. De raad besloot hierop het badhuis in maart a.s. te sluiten.

Streekmuseum van onze ABC dorpen te Alphen

Aan de dames Slockers uit Baarle-Hertog moeten we hulde brengen. Ze gaven aan ons museum een handmaalsteen. Ze vonden die maalsteen op hun zolder. De afkomst is hun onbekend. En dat is dubbel jammer. Want zulke maalstenen gebruikten reeds de Romeinen en de Egyptenaren. Lang tot in de middeleeuwen werden ze door onze voorvaders nog gebruikt. Maar zou hij niet in verband kunnen worden gebracht met de vondsten van ongeveer een eeuw geleden op de Molenhei of van de Tommel en die vondsten waren Romeins-Gallisch! En nu de technische omschrijving van die welkome gave. Hij is van dufsteen. Een soort gesmolten lava. Deze materie gebruikten de Romeinen zeer dikwijls als bouw materiaal. Omtrek van heel het geval: 1 m 20 cm; hoogte 7,5 cm; maaloppervlak 28 cm; diepte van de maalkom 7 cm; de omtrek van het deksel 28 cm; hoogte van het maaldeksel 3,5 cm; boven op het deksel 4 ondiepe gaten van 3 cm en van 1 cm. Midden in het deksel een gat van 8 cm.

Willeke Alberti te gast in Baarle : songfestival

Woensdag 21 februari is voor de teenagers van Baarle en omgeving een zeer belangrijke datum. Op die dag organiseert het plaatselijk 'Anti-hongeractie-comité 10 x 10' in zaal 'De Engel' een groots teenager-songfestival.

Nu reeds hebben verschillende plaatselijke 'sterren' ingeschreven. Zo zal het

trio Staes zeker van de partij zijn. Ook de zingende 'Baarlese-Wienerin' met het nachtegalenstemmetje, Irene Voeten, zal niet ontbreken.

En...als klap op de vuurpijl...als hoogtepunt...als grootse finale treedt voor u op als gaste niemand minder dan Willeke Alberti, het charmante, populaire, liefvallige radio- en tv-sterretje. Onze dorpsgenoot Jac Lanslots zal voor een goede gitaar-begeleiding zorg dragen.

Baarle op 100 meter diepte

Bij de Limfa-limonadefabrieken is men op het ogenblik een put aan het boren tot op een diepte van ruim 100 meter. De meeste van de talrijke waterputten van de Limfa gingen tot een twaalf meter, waar dan prima water werd aangetroffen. Het steeds groeiende bedrijf vraagt echter meer en meer water, dat aan de hoogst gestelde eisen moet kunnen voldoen. Herhaalde malen werd er dieper geboord. Men kwam dan in een blubberlaag, die wel dertig meter bedroeg. Deze maal is men doorgegaan.

Luchtbuksconcours 'Willem Tell' Baarle

Het door de luchtbuksvereniging Willem Tell georganiseerde concours is een succes geworden. Schutters uit tien verscheidendedorpen zijn in de loop van de laatst drie weken naar Baarle gekomen om naar de vele fraaie prijzen mede te dingen.

Dosko-nieuws: Dosko - Zwarte Leeuw 1 - 2

De talrijke supporters die op het Dosko-terrein aanwezig waren, zijn zeker ontgoocheld...huiswaarts gekeerd. Hopelijk is zondag de sneeuw verdwenen en dan krijgen we eindelijk weer eens de derby der grensstreek, Dosko - Weelde.

Zondagavond 18 februari 9.35 uur : Baarle-Nassau op de televisie

Wilt u het ook zien? Dan naar A. Riggeling op de Singel. Daar ziet u het op z'n best op een Loewe-Opta 59 cm. 'Automatic', gedemonstreerd door Fa. 'Hesco' Tilburg.

Ulicoten: geslaagd

Op het onlangs in Breda gehouden examen slaagde de heer Fr. Vriens en behaalde het diploma keurmeester groente- en fruitveilingen.

Baarle's Wielervaria

In Baarle is de belangstelling voor de wielersport de laatste jaren enorm toegenomen. Momenteel zijn er zes wielrenners.

Rik Wouters onze 'liefhebber' (amateur) heeft zich gedegen voorbereid voor het komende seizoen. We wensen onze 'nestor' vele triomfen.

Dit jaar treedt een gehele jonge groep aan. Jules van der Flaas, Jan Seegers, Gerard Rijgersberg en Jac Frijters zullen hun eerste schreden in hun renners-leven doen.

Ook John Koks zal als nieuweling successen proberen te bereiken.

40 jaar R.K.J.B. Baarle

Dinsdag 27 februari viert de RKJB van Baarle haar 40 jarig bestaan. Mede onder invloed van de pasopgerichte R.K.B.J. -afdelingen buiten Baarle, werd op 20 februari 1922 de R.K.B.J. van Baarle opgericht.

Aan deze oprichting hadden Z.E.H. Pastoor Lazeroms, de heer Van de Zande, landbouwonderwijzer Tilburg en de voorzitter van de plaatselijke Boerenbond, veel toe bijgedragen om tot een georganiseerde jonge boerenstand te komen.

Op de oprichtingsvergadering werden vier bestuursleden gekozen t.w. Gust Pelkmans (voorzitter), Jan v.d. Boom (secretaris), Louis Pelkmans en Remi Havermans. De contributie werd gesteld op fl 1,- per lid per jaar.

De eerste tijd bracht bijzondere moeilijkheden mee, zowel financieel, als wat betref de te voeren activiteiten. Toch werd er door het bestuur hard gewerkt om verschillende activiteiten op touw te zetten. Vooral het aanleggen van proefvelden bleek vaak op onoverwinnelijke moeilijkheden te stuiten.

De vereniging begint pas werkelijk te leven wanneer in 1924 kapelaan van Steen, tegenwoordig pastoor te Ulicoten, geestelijk adviseur wordt. Zijn boeiende, aangename en zinvolle uiteenzetting en zijn vastberadenheid op vergadering en tijdens cursussen spreken de leden zodanig aan dat zij zich daadwerkelijk gaan inspannen om hun eigen vereniging actiever en zinvoller te maken. Zijn streng optreden vindt zijn oorzaak, maar ook denoodzaak, in

't gedrag bij het naar huis gaan van de leden, wat niet altijd even vriendelijk verliep.

In 1925 wisselde Louis Pelkmans met broer Jan. In 1928 wordt Gust Pelkmans als bestuurslid opgevolgd door Alfons Verhoeven. In 1929 wordt de plaats van Jan van der Boom overgenomen door Harrie Hendrickx en in 1930 is het gehele bestuur vernieuwd wanneer Remi Havermans na acht jaar trouwe dienst zijn plaats afstaat aan W. van Beek.

Een vereniging moet steeds moeilijkheden blijven overwinnen. Het aanschaffen van een vaandel kan ook oorzaak zijn van bijna onoverzichtelijke moeilijkheden. In 1931 werd het vaandel aangeschaft wat maar liefst fl 132,50 kostte. Het grote probleem "Wie zal dat betalen" werd in overleg met het bestuur van de Boerenbond al vrij snel opgelost. De kosten van het vaandel werden als volgt verdeeld: de Boerenbond stelde fl 50 beschikbaar, de voorzitter van de Boerenbond stelde een renteloos voorschot van fl 50 beschikbaar en schonk zelf nog fl 10 zodat fl 22,50 door de kas van de RKJB zelf gedragen moest worden.

In 1934 worden twee leden van Baarle-Hertog aan het bestuur toegevoegd.

De RKJB maakte, evenals andere landbouworganisaties, een moeilijke tijd door in de crisis-jaren. Dit had tot gevolg dat de renteloze lening van de voorzitter van de NCB voor het vaandel pas in 1939 kon worden afgelost.

De wereldspanning nam toe, een wereldconflict zou niet uitblijven. Dit betekende voor de RKJB dat op 11 januari 1941 de laatste vergadering in de oorlog werd gehouden. Een tijd van vier jaar onder Duitse bezetting waren voor de RKJB een lange winterslaap.

Op 17 januari 1945 ontwaakte de RKJB uit hun oorlogsslaap. Het vooroorlogse bestuur wilde de kans aan jongeren geven en trad daarom in zijn geheel af. Er werd meteen een nieuw bestuur gekozen, dat de zaken stevig aanpakte om zodoende de door de oorlog veroorzaakte achterstand zo snel mogelijk in te lopen.

Er werd hard gewerkt; al vrij snel bleek dat men het record aantal leden bereikt had; ook de te voeren activiteiten waren van die aard, dat wij er op dit ogenblik nog met een zeker respect en waardering voor het bestuur op terugzien!

Om u enkele activiteiten te noemen: in 1946 gaven zich 30 personen op voor toneel en gingen 56 personen op retraite in Seppe. In 1947 organiseerde de RKJB van Baarle de kringsportdag. Verder werd in 1947 de eerste jaarlijks terugkerende jonge boerendag in Ulicoten georganiseerd. Om de kosten van

het vijftiengjarige bestaan te dragen, deed men aan een handige aardappelhandel.

Het actieve leven bleef echter niet duren; stilaan werd het moeilijker om activiteiten op touw te zetten.

In deze veertig jaren werd de RKJB mede-bestuurd door 45 verschillende bestuursleden. Hiervan hebben 14 verschillende personen de taak van voorzitter waargenomen, terwijl de negende secretaris thans zijn werk verricht.

Crochetwedstrijd te Baarle-Hertog

Grote internationale crochetwedstrijd vanwege het A.C.V. op 17 en 24 maart (twee schiftingswedstrijden) en op 7 april (finale). Deze avonden zullen gehouden worden in zaal 'Monty' in de Molenstraat te Baarle-Hertog.

samensteller:

Fons Raeijmaekers



80

Aandacht!

Ons erelid Anna Gulickx-Koks hoopt op 4 april 1992 haar tachtigste verjaardag te vieren.

De leden van de Heemkunde-kring zijn uitgenodigd om Anna met deze mijlpaal te feliciteren tijdens een speciale receptie in zaal Olympia op vrijdag 3 april a.s. om 19.00 uur.



Een stukje dagboek (3)

Mijn verhalen komen wel een beetje als een legpuzzel in elkaar te liggen, maar dat is dan ook best leuk! In het 'Stukje dagboek 1' (zesde jaargang no.1) heb ik u mijn ervaringen verteld, toen ik na de oorlog in 1946 in Baarle terug kwam vanuit Egypte, waar ik toen elf jaar gewerkt had. Ik werkte vanaf september, gedurende twee jaar, op de Sint Aloysiuschool.

In het 'Stukje dagboek 2' (zesde jaargang no.4) ging het over de periode 1951-1960, toen ik als leraar aan de Sint Ireneus Ulo verbonden was: de tijd van het sprinkelende leven in het oude klooster.

Toch heb ik in Baarle nog een derde periode gekend, namelijk mijn opleiding die ik er genoten heb. Maar dan verplaatsen we de legpuzzel twintig jaar terug.

Ik kwam in Baarle-Nassau aan, eind april 1927, als kleine jongen van twaalf jaar! Ik werd geboren in Veldhoven, waar mijn vader en nog drie ooms werkten op een schoenfabriekje. Maar in het midden van de twintiger jaren ging het in heel de wereld slecht met de economie en bij ons in de Kempen ging het ene fabriekje na het andere failliet; de industrie was er te kleinschalig en te eenzijdig geweest. Ik meen dat de sigarenindustrie er nog het best gefunctioneerd heeft.

In 1926 ging de schoenfabriek, waar mijn vader werkte, failliet en hij kwam zonder werk. Sociale voorzieningen waren er niet en er waren zes kindermondjes te voeden...

Op het moment dat mogelijk, de grote geldmagnaten in New York aan het vergaderen waren, trok ook mijn vader zich terug met mijn moeder in de kamer naast de keuken. Ik hoor nu nog hun urenlang-mompelend-gesprek. Het resultaat was, dat na 'deze conferentie', hij zich had omgeschakeld van fabrieksarbeider tot kleine zelfstandige, wat voor hem een hele promotie betekende. Hij zou het zelf gaan proberen! ...Alleen! Hij zou schoenen gaan repareren en verkopen in zijn geboortedorp Hapert, op ongeveer vijftien kilometer van Veldhoven. Een jaar lang zou mijn vader, op een oude fiets, dertig kilometer per dag afleggen, om aan het eind van de week een paar eerlijk verdiende guldens mee naar huis te brengen.

Maar voor hem stond het vast: al zijn kinderen zouden uit de staatsruif moeten eten, want dan hadden ze zekerheid... En dat is ook werkelijk zo gebeurd!

Ik maakte mijn lagere school af bij meester Rijken, het hoofd van de jongensschool in Veldhoven. Wanneer hij in bepaalde jongens 'iets' zag, dan mochten ze naar de Franse les komen. Van hem ontving ik dan ook de allereerste beginselen van de taal van Molière, Corneille en Racine, een taal die later mijn tweede moedertaal zou worden. Deze jongens waren voorbestemd om naar het kleinseminarie van Sint Michielsgestel te gaan, als tenminste de ouders rijk waren, of naar de een of andere pater- of broederopleiding als de ouders er financieel niet zo goed voorstonden.

Op zekere dag staat broeder Alexius Steers uit Baarle-Nassau bij ons in Veldhoven in de klas en na enig gepraat met meester Rijken en met mijn ouders, dacht men dat het 't beste voor mij zou zijn om maar naar Baarle-Nassau te gaan, want daar kon je voor onderwijzer leren en dat stond iedereen wel aan.

Zo kwam ik op 30 april 1927 in Baarle-Nassau aan.

Tussen haakjes: Ik kan u meedelen dat broeder Alexius Steers nog steeds in leven is. De nestor van de Nederlandse broeders is op 13 januari jl. 96 jaar geworden! Hij verblijft in het Fraterhuis 'Joannes Zwijzen' in Tilburg.

Maar daar stond ik dan als kind van 12 jaar, ver van huis, in een onbekende omgeving, in een heel groot vreemd huis. Harrieke van Poppel had het al meteen gezien, want na twee dagen zei hij: "Ik goaj trug noar ons moeder".

Ja, wat was Baarle-Nassau nou eigenlijk? ...Een kostschool of een klooster? ...Weldra zou ik het weten. Het was zoals men zei: een klein-noviciaat. Helemaal gelukkig was men niet met die naam, want enkele jaren later zou die naam omgedoopt worden in 'juvenaat'. Klein noviciaat klonk wel wat al te kloosterachtig, want je voelde je al in de boot zitten voor het 'noviciaat'. Dat was het beroemde jaar dat je van 'klein leekje' werd 'omgetoverd' in een heel klein broedertje, met een wit befje voor..

Daar stond ik dan als het jongste lootje in de zich, toen, steeds uitbreidende congregatie. Ze was over de hele wereld verspreid en dat zou ik nog ervaren ook... Maar je voelt je dan wel vreemd te moede zo ver van moeder en vader weg, zo ver uit het vertrouwde nest, ... zo alleen! ... maar ja, pa had er zijn redenen voor gehad; hij wilde immers het allerbeste voor me, voor zover hem dat mogelijk was. Gelukkig waren er nog twee andere jongens uit Veldhoven: Toon en Henk. Deze jongens werden mijn 'begeleiders' en van lieverlee leerde je van hen de gewoonten en de gebruiken van het huis kennen.

Je dook als het ware meteen onder in een geestelijk bad... Och, het is het

bekende seminarie-beeld uit die tijd: je bad veel, met als hoogtepunt de Heilige Mis, die iedere ochtend terug kwam; je zondigde niet, maar toch ging je iedere week trouw te biechten en zo leefde je streng, preuts en een beetje scrupuleus. Het dagelijkse leven in Baarle kende orde en discipline; je liep keurig in de rij van het ene gebouw naar het andere. Je volgde de lessen op de vast gestelde tijden; er waren uren van studie en van ontspanning. We leefden in het volmaakte harmonie-model.

Terugkijkend zou je misschien kunnen denken dat wij in de twintiger jaren hulpeloze jochies waren ... maar dat is beslist niet mijn ervaring. Zeker wanneer je ons dan vergelijkt met de jeugd van de zeventiger en tachtiger jaren, die een onbepaalde, vaak ook ongebreidelde vrijheid kent, waar ze zo moeilijk mee kan omgaan... Opvoeding in vrijheid tot vrijheid is wel de moeilijkste opgave die er is. Je moet dan de weg gaan, die het feitelijke-ik tot zijn eigenheid zal brengen. Dit brengt bevrijding mee uit het conformisme; maar je mag daarbij niet ten onder gaan in het non-conformisme en vereenzamen in tegenspraak. Hoeveel jeugd zie je in deze zeventiger en tachtiger jaren niet ten gronde gaan aan drugs, sex en alcohol. Op achttienjarige leeftijd is een groot gedeelte van de jeugd, helaas, wees!

Wij waren gelukkig! Ik heb mijn leven leren relativeren en met weemoed in het hart denk ik vaak terug aan die goede tijd, toen er nog geen televisie was en amper radio. Men stond toe open voor elkaar en wij konden genieten van sport en spel.

Je was creatief in toneel en voordracht. In die tijd trokken wij urenlang door de onvervalste natuur van Baarle met zijn prachtige omgeving. In de wintermaanden als er ijs was, schaatsten we middagen lang op 'de Kievit' en wanneer we dan thuis kwamen verdween het heerlijke, versgebakken brood van broeder Norbertus in onze hongerige magen. Deze wereld van onderling-met-elkaar-optrekken heeft zeker zijn positieve invloed niet gemist in mijn leven.

De mensen die in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor ons droegen, waren Vlaamse broeders. Immers de congregatie was bezig uit te breiden vanuit België naar Nederland. Zo bewaar ik in mijn herinnering de namen en de gedachtenis van goede, brave en deugdzaame mensen: broeder Ireneüs Verbeelen, Gabriël Scheerlinck, Bernard Festraets. Ook rector Spaeninx, een Vlaamse priester, die in die tijd al de Vlaamse Beweging een te warm hart toedroeg, was door zijn superieuren 'verbannen' naar Baarle-Hertog. Ik hoor hem nog met zijn trage ietwat lijzige stem, uitleggen, hoe "d'ouwe broeder Michaël, nu, (dat was zijn stopwoordje) wel "aaieren" mocht eten

onder de vastentijd”.

De kerk, ik bedoel het instituut-kerk had uitgevonden, wanneer een feest halfdubbel, dubbel, hoogdubbel, dubbel-tweede-klas-zonder octaaf, dubbel-tweede-klas-met octaaf, dubbel-eerste-klas-zonder octaaf of dubbel eerste-klas-met octaaf was en iemand had bepaald, net als eertijds keizer Frans Jozef van Oostenrijk had gedaan (n.v.d.r. Jozef II, de keizer-koster), hoeveel kaarsen er dan mochten branden op het altaar in de kapel. Onwillekeurig herhaalde ik dan de woorden van Bismarck: "Mon frère le sacristain", (mijn broer de koster) waarmee hij Frans Jozef bedoelde. Maar ik bedoelde er iemand anders mee. Achteraf zeg je bij jezelf: "Wie lacht niet, die den mens beziet!"

Van zo'n periode van drie jaar, 1927-1930, blijven enkele indrukken hangen, bijvoorbeeld dat Charles Lindberg in 1927 de oceaan overvliegt in zijn klein vliegtuigje dat de naam droeg van de 'Spirit of Saint Louis'. De naam van Adolf Hitler had ik tot 1930 nog niet of nog maar amper gehoord. En zo verstreken deze jaren tussen 1927 en 1930 rustig, harmonieus, preuts, ... maar wel gelukkig. De studie vlotte goed en toen ik in de zomer van 1930, vijftien jaar en zes maanden oud was geworden, werd ik 'waardig' bevonden om naar het noviciaat te gaan... Op een mooie zomerse dag in juli vertrokken twaalf van die kereltjes naar het noviciaat van de Broeders der Christelijke Scholen te Groot-Bijgaarden, bij Brussel.

Op 9 september 1931 keerden we weer naar Baarle terug, nu getoogd en gebekt, om er onze Kweekschoolopleiding te beginnen. Maar daarover de volgende keer meer.

broeder Gabriël van der Linden

Begijnenstraat 1

5341 BC Oss

Brief uit Frankrijk

Jan Josten woonde vanaf 1920 in Ulicoten. Hij emigreerde in 1950 naar Frankrijk. Nu is hij 86 jaar, maar nog vitaal en helder van geest. Met regelmaat correspondeert hij met Fons Willemsen. Jan stuurt steeds getypte brieven. Ze zijn gesteld in een mooi oud Nederlands met hier en daar tekenen van 'ontwenning'. Fons bezorgde ons laatst zo'n brief. Fragmenten daaruit laten we hier zo letterlijk mogelijk volgen.

Wonende sinds 1950 in Frankrijk lees ik in de Gazet van Antwerpen over het 1000-jarig bestaan van Baarle. Er werd gevraagd om ook wat verhalen uit dien verlopen tijd op te diepen. Na lang overdenken wil ik het een en ander mededelen wat wij waarheidsgetrouw hebben meegemaakt.

In 1920 kwamen wij aan in Baarle. Mijn zus met haar man en ik met broer Bart. De rest van het gezin kwam enkele weken later op de boerderij waar nu kleinzoon Frits Josten woont.

Het eerste werk was bieten snijden. Daarna ging ik het melkvee bekijken. Bart ging naar de paarden waar hij straks mee mocht gaan werken. Maar daar was een colérig paard bij, dat beet en nog meer sloeg. Een zeer gevaarlijk dier!

Zonder daar op te letten kwam onze Bart achter het paard terecht. Met de oren in den nek sloeg het den emmer water die daar stond tegen mijn broer aan. Die kwam achterover in den stal terecht. Kletsnat strompelde hij over-eind en liep naar de keuken toe. "Wat is er nou gebeurd?" vroeg zus Marie die haar broer bekeek. "In den emmer water gevallen", brabbelde hij. "En kijk hier eens! En die stank?". "Daar weet ik niks van!". "Maar ik wel! Kijk en ruik zelf". Nu placht Piet ... nogal eens zijn behoefte te doen daar achter die paarden. En daar was Bart juist in terecht gekomen. "Dat ziet er niet fraai uit", zei Marie, "en morgen is het zondag!". "Kleren uit en naar bed totdat alles gewassen en droog is".

Dit gebeurde op den eersten dag hier op de boerderij. Een fraai begin. "Dat paard zal ik nog wel eens mores leren", dreigde mijn broer Bart.

In 1923 kon mijn vader onze schuur -ze stond zo'n 400 meter op Baarle op aan- verhuren aan een maatschappij die er een cementpannenfabriek wilde gaan oprichten. De huur werd vooruit betaald en enkele Baarlese arbeiders werden in dienst genomen. Ze graafden sloten rond het terrein en legden paden aan. De ijzeren pannevormen kwamen al spoedig ter plaatse. "Nou", zeiden de mensen, "dat belooft nogal wal!". Intussen gingen ze volop stroo kopen, meestal in Ulicoten. De ramen werden aan den binnenkant dichtgemaakt met planken, zodat men niet binnen kon kijken. "Ze hoeven niet te weten wat hier binnen staat. Ik laat die dure spullen niet wegroven", zie den opzichter tegen ons. "Dat kan wel", zeiden de mensen, "maar dat slechte zand, daar zal toch wel veel cement bij nodig zijn om er goede pannen van te maken!". "We stoppen nu enkele weken om de machines over te plaatsen", liet de opzichter weten. In Baarle hoopten ze dat er straks veel mensen werk zouden vinden. Toen ging helaas op een nacht de hele schuur in vlammen op. Geen mens had iets gehoord of gezien. Twee dagen later kwamen politiemensen met acht man vanuit Alphen heel de schuur afzoeken. Wij moesten allen ook meehelpen. Maar iets verdachts werd niet gevonden. De verzekering was verplicht alles te vergoeden. De zaak was veel te hoog verzekerd: voor 40.000 gulden in totaal! De experts zeiden:"Dat is 35.000 gulden teveel!". Daarmee ging de hoop op werkgelegenheid verloren. Wij bouwden een nieuwe schuur dicht bij onze boerderij. En de 'pannenmakers' hadden hun beurs goed gespekt.

De houtzagerij vlak bij ons in de buurt liep ten einde toen het bosbestand van de Hollandse bossen was gerooid. De lijnen van de kipwagens werden opgebroken. Daar werkten toen nog een man of tien. Ik herinner me nog dat op een avond een van die mensen viel en zijn been brak. Wij moesten hem naar de dokter brengen.

Er was toen ook nog een schutsboom bij Jan Leemans aan de Oude Baan. Daar deed ik ook aan mee. Ik zat zelfs in het bestuur.

Smokkelen hadden wij als kind al geleerd bij mijn vader thuis. Onze smokkel was toen op Duitsland gericht. In de oorlog '14 -'18 gingen hele troepen vee de grens over. De hoge kommiezen werden gewoon omgekocht. Daar deden mijn oudste broers ook aan mee. Maar later in Baarle werd het voor ons een paradijs op dit gebied. Als jonge boer lukte het ons op die manier gauw van de koopsom van de boerderij af te komen.

Den oorlog die later volgde...daar hebben wij allen ons part wel van gehad. Huizen en schuren zijn afgebrand. Bij ons kwamen wij vier weken in niemandsland zitten. Dan een Engelse patrouille, dan weer een Duitse. Op

zekere dag vielen er in ons huis vier doden. Het waren Duitse soldaten. Er waren ook een gewonde en twee gevangenen. Het huis was totaal kapot. Mijn vrouw en kinderen zijn toen naar het Belgische Kontich gebracht. Daar is in dien beroerden tijd een dochter van ons geboren.

Toch is Baarle een dorp om nooit te vergeten! Daarom komen wij er ieder jaar terug om er onze vakantie te beleven. En wij houden ons door 'Ons Weekblad' met alles goed op de hoogte. Wij zijn al 86 en 87 jaar oud en zitten al ruim veertig jaar in Frankrijk. Baarle blijft ons trekken, want wij hebben daar onze jeugd doorgebracht!

Was getekend

J.J. Josten

Houtlust

Begadan

Met dank aan Fons Willemsen

Antoon van Tuijl

OPROEP

Ons lid Henk Marcus heeft een prachtige grote baskuul voor de Heemkunde-kring op de kop kunnen tikken. Het enige wat ontbreekt zijn de bijbehorende gewichten. Welk lid kan ons helpen aan een set gewichten, hetzij als schenking of in bruikleen.

U kunt contact opnemen met het secretariaat, tel: 699740.

Reacties n.a.v. de oproep:

informatie over de H. Eligius

Het blad 'Amalia' wordt toch wel met zeer veel interesse gelezen en uitgespeld. Op mijn vraag naar informatie over de H. Eligius kreeg ik maar liefst 5 telefoontjes uit Baarle en uit Ulicoten; en... drie uit Hoogstraten. De heer de Jongh schreef mij een uitvoerig verslag en ter uwer oriëntatie wil ik het woordelijk overnemen:

" ...Naar aanleiding van uw vraag over de H. Eligius (Heemkundig tijdschrift Baarle-Nassau-Hertog) het volgende: Drs Leopold Vermelat schrijft op blz 477 van zijn werk 'Oude en nieuwe Iconografie' (Brussel, 1937):

Eligius, bisschop van Noyon en Doornik.

660: 1 december patroon van de smeden.

attributen:

-gouden troon; koning Clotarius II gelastte hem een troon te maken en leverde zelf het goud en de edelstenen. De H. edelsmid maakte er twee tronen mee. Om zijn eerlijkheid werd hij benoemd tot muntmeester.

-aambeeld met troon als patroon van de ijzersmeden.

-hamer met troon op als patroon van de edelsmeden.

-verder komen voor: paardehoef, boek, brandende kerk, kruis, ster in kruisvorm, beer.

Hopend u hiermee iets voort te helpen in uw onderzoekingen, groet ik u, hoogachtend,

W.G.W. de Jongh

Deze reacties zijn hartverwarmend en geven ons hoop op succes bij meerdere vragen die rijzen bij het verder "grazen" in de oudheid.

Het zou m.i. ook heel interessant zijn, eens een oud gebruiksvoorwerp in huis of een beroep te bespreken en u te laten vertellen wat u er van weet. Door de reacties die erop volgen, zouden we heel wat te weten komen oer idngen die al haast vergeten zijn (en dat gaat heel snel).

Wie bijt de spits af ?

A.J. van Eijl-van de Klashorst

Nogmaals de heilige Eligius

In onze vorige nieuwsbrief stond op pagina 139 een mooie afbeelding van de heilige Eligius, ingezonden door mevr. A. van Eyl-van de Klashorst.

De broeders van de De la Salle in Cuyk lezen onze nieuwsbrief ook, want zij gingen op zoek naar deze heilige. In het boek "Catholica, geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven" van A.M. Heidt (uitg. Pax, 's Gravenhage, 1955) troffen zij het volgende aan.

Heilige Eligius, ook Elooi, bisschop en belijder. Geboren omstreeks 590 te Chapelat bij Limoges (Frankrijk). Hoefsmid, goudsmid en muntmeester van de Merovingische vorsten, o.a. van Dagobert I. Na diens dood in 639, verlaat hij het hof, wordt priester en in 641 bisschop van Noyon. Werkt op zijn missiereizen ook in Vlaanderen, o.a. in de omgeving van Gent en Kortrijk. Hij stertf in 660. De kerk gedenkt hem op 1 december.

Iconografie

Afgebeeld als bisschop met als attributen: hamer, tang, hoefijzer of aambeeld; ook wel als edelsmid met kelk of bokaal in de hand. Soms heeft hij als attribuut een hamer met kroontje of een afgesneden paardepoot. Dit laatste herinnert aan de legende volgens welke Elooi als hoefsmid een knecht had (die later Jezus zelf bleek te zijn) die de paarden zonder bloedverlies de poten afsneed om ze te beslaan, waarna hij ze er weer aanzette.

Verering

Hij is patroon van smeden en metaalbewerkers. Ook veel (vooral in België) aangeroepen als beschermer van de paarden. Op zijn feestdag of op de zondag na 24 juni hebben te zijner eer op vele Vlaamse plaatsen 'paardenomgangen' plaats, waarbij de paarden gezegend worden, veelal met een hamertje waarin relieken van sint Elooi vervat zijn. Ook wijdt men tegen paardenziekten sint-Eligiusbroodjes, die aan de paarden gegeven worden. Hij wordt in vele plaatsen ook aangeroepen tegen steenpuisten.

De vraag van mevr. van Eyl is hiermee dus beantwoord. Sint Elooi draagt in zijn rechterhand een gekroonde hamer.

Antoon van Tuijl

Arme Amalia ! (7)

Hoezo 'Arme Amalia' ? Amalia heeft sinds onze vorige meldingen -die zeer de moeite waard waren- weer enkele mooie schenkingen gekregen.

Ineke van Strijp bracht opnieuw een prachtige aanwinst mee uit de nalatenschap van haar tante, juffrouw Germaine Govaerts: een doos vol heel verfijnde kleedjes, zakdoekjes, haakwerk en kant. Ook enkele kaarten vol met die ouderwetse linnen knopen. Kent u die nog ? Die konden zonder gevaar door de wringer !

In dezelfde doos troffen we ook nog drie kleine lampeglaasjes aan voor een olielampje en een heel aparte gloeilamp uit de periode dat we nog met 130 volt werkten.

Een unieke schenking kwam van mevrouw Luyben. Zij erfde van haar schoonvader (schoolmeester Luyben) een klein stenen kruikje. Het is afkomstig uit het voor-Germaanse grafveld was ooit op de Tommel ontdekt en onderzocht is. Wij kregen het kruikje. Daar zijn we heel blij mee !

Zoals u weet, is een van Baarle's oudste winkeltjes verdwenen. Lisa Verhoeven uit de Nieuwstraat stopte ermee. Voor een heemkundekring is zo'n feit eigenlijk geen rede tot vreugde. Er verdwijnt iets wat vertrouwd is en wat herinnert aan het verleden. Toch zijn we wel blij, want Lisa Verhoeven bedacht onze vereniging heel goed toen ze haar spulletjes ging opruimen. Wij kregen een uitgebreide verzameling interessante spullen: een puntgave, witgeëmailleerde blaker, een dito kwispedor en trechter; een blikken olietrichter en een heel groot blik van 'Van Nelle, koffie en thee'. Een mooi geheel vormen de houten driepoot met zinken wastobbe, wasplank en houten wasbak. Ook horen erbij: een witte aardewerken schaal, enkele borden en wat bestek. Dit is al heel mooi, maar het wordt nog mooier !

Lisa schonk ons namelijk ook een aantal spullen die herinneren aan de combinatie van beroepen die haar oom, Harrie Gulickx, en diens vader in haar oude pandje uitgeoefend hebben.

Harrie Gulickx en zijn vader waren koster, barbier, herbergier, winkelier, kerkschoonmaker en kaarsenmaker. Wij kregen hun zeer antieke kaarsenmakersgereedschap ! Daarnaast kregen wij ook twee oude scheermessen, de porseleinen tapkraan uit het oude café, een tenen korf die winkelier Gulickx vroeger op zijn kruiwagen zette om zo winkelwaar thuis te bezorgen bij zijn klanten.

Er horen ook enkele hele kleine turfblokjes bij die koster Gulickx vroeger smeulend en wel voor een paar centen beschikbaar had voor vrouwen die graag een warme stoof onder hun voeten hadden in de onverwarmde kerk.

Er zit tussen deze spullen ook een juweeltje van een houten schepje, gemaakt van prachtig buksbomenhout. Aan de slijtkant kun je zien dat het veel gebruikt is. Voor wierook in de kerk ? Voor een kostbaar poeder in de winkel ? Wij weten het niet.

Wij troffen ook en zestal mondstukjes aan voor sigaren. Ze dragen reclame voor de winkel van 'H. Gulickx-van Beek'. Minder oud maar evengoed leuk is het winkelrekje met daarin een stel glazen snoepgoedpotten.

Twee schenking uit de verzameling van Lisa Verhoeven noemen we gerust ook heel bijzonder.

Wij kregen de oorkonde met bijbehorende eretekens van de pauselijke onderscheiding die Harrie Gulickx in 1960 kreeg bij zijn kosterjubileum. We ontvingen ook het oude rekeningenboek waarin koster Gulickx vanaf 1921 bijhield welke diensten hij verleende aan de kerk en wat hij moest rekenen voor het maken van kaarsen bij talloze 'lijkdiensten'. Hij moet honderden kaarsen eigenhandig gemaakt hebben.

U ziet het: prachtige aanwinsten ! Maar we zijn er nog niet. Er is nog meer.

Wij kregen een slagerswetstok. Die bereikte ons via een omweg. Gust Haagen kreeg hem van Louis Verschueren en die kreeg hem weer van de familie Dirven. Maar hij was oorspronkelijk van Tuur van der Flaas. Later volgden via dezelfde 'route' ook nog drie medailles die met paarden te maken hebben (ze liggen inmiddels in de vitrine van de benedenhal).

De familie Moors bezorgde ons een bierglas met het opschrift 'Hotel Café Restaurant De Oude Grens'. De afbeelding laat zien dat het om het oude hoekje van Emma Loots op de Singel gaat.

Riet Haneveer bezorgde ons een fragment van een drinkbeker, voorzien van een opschrift in het Frans. Is dat nou zo bijzonder ? Och nee. Maar dit stukje herinnert misschien wel aan de eerste uit België afkomstige broeders die het klooster bewoonden. De scherf kwam namelijk uit de tuingrond daar tevoorschijn.

De familie van Tilburg (Alphenseweg) bedacht Amalia ook. Wij kregen een mooie gave ouderwetse radio, merk 'Fridor', een sierlijk tinnen theepotje, een blauw geëmailleerd waterketeltje, een schat van een naai- of hand-

werkmandje en vier stenen wijnkruiken. Die laatste zijn niet oud maar toch fraai.

Dat was een lange waslijst. Amalia is zeer tevreden en zegt tegen alle gevers: hartelijk dank !

Antoon van Tuijl

Oorlogsmuseum in quarantainestallen te Essen

Na meer dan zeventig jaar heeft ook de Kempen een oorlogsmuseum. Twee verzamelaars hebben hun oorlogsreliëken van '14-'18 tentoongesteld in één van de vroegere quarantainestallen op het Hemelrijk, achter het spoorweg-emplacement van Essen. De collectie van meester Ivan Janssens en gepensioneerd postman Jean Geentjens blijft er minstens een jaar staan. De verzamelaars hopen echter dat de tentoonstelling een permanent karakter krijgt. Ze willen de collectie uitbreiden met voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, zodat het museum een volledig beeld zal ophangen van Essen in de oorlogsjaren.

Beide heren zijn door de wol geverfde verzamelaars, die in de loop van de jaren een hele collectie oorlogssouvenirs bij elkaar hebben gesprokkeld. Op vraag van de Oudstrijdersbond van Essen brachten ze al meer hun verzamelingen samen om er tentoonstellingen mee op te zetten. De eigenaar van de quarantainestallen heeft nu één van de stallen, waar vroeger het vee dat over de Nederlandse grens werd aangevoerd een tijdlang werd ondergebracht, ter beschikking gesteld van het tweetal om in te richten als oorlogsmuseum. Voorlopig voor één jaar, maar het ligt in de bedoeling om de tentoonstelling een permanent karakter te geven. Ze willen de verzameling, die nu beperkt is tot de Grote Oorlog, verder uitbreiden met overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel Essen nooit in de frontlinie heeft gelegen, is er volgens meester Janssens in de grensstreek toch een brok geschiedenis geschreven in de oorlogsjaren. "De Duitsers hadden hier met prikkeldraad, die onder stroom stond, een voorloper van de Berlijnse muur opgericht. De afsluiting moest het vluchten en de smokkel tegengaan. De grensbewoners waren echter erg vindingrijk. Met houten wielen werden de draden uit elkaar gehouden, zodat vluchtelingen en smokkelaars door de afrastering heen konden. Een uitklapbaar houten raamwerk deed dienst als doorgeefluik. Zo kon men bijvoorbeeld brieven over de grens smokkelen. Dank zij deze hulpmiddelen konden ook onder de bezetting nog Kempense vrijwilligers aan het front geraken en bleef er schriftelijk contact bestaan met de soldaten aan de IJzer." De elektrische afsluiting is op de tentoonstelling goed vertegenwoordigd. Je vindt ze niet enkel op tal van foto's terug, ze werd ook nagemaakt, zowel op maquette als op ware grootte.

Bij het opzetten van het museum hebben de initiatiefnemers erop gelet dat het contact met de eigen streek werd bewaard. Het ontstaan en het verloop van de oorlog worden met meestal gefotocopieerde kranteknipsels, foto's en documenten toegelicht. Stukken die rechtstreeks in verband staan met de eigen gemeente of de grensstreek zijn echter vrijwel altijd origineel. Zo vind je tal van afbeeldingen van Duitse soldaten in Essen, broederlijk gefotografeerd naast Nederlandse grenswachten. Het zijn afdrucken van daguerreotypieën, destijds vervaardigd door de Essense fotograaf Frans Bernaerts.

Uit stempels op documenten kun je afleiden welke lange tocht menig oorlogsvrijwilliger moest afleggen voor hij via Nederland, Engeland en Frankrijk aan het IJzerfront belandde. De laatste foto van de tentoonstelling toont het bevrijdingsfeest, waarmee boer Mous de behouden terugkeer van zijn drie zoons vierde. Vijfentwintig Essenaars waren daarop niet present. Zij waren achtergebleven...

Het oorlogsmuseum in de quarantainestallen van Essen is elke zaterdag en zondag gratis toegankelijk tussen 10.00 en 17.00 uur. Op aanvraag kun je ook op de werkdagen binnen. Voor een rondleiding kun je contact opnemen met Jean Geentjens, tel. 03/667 54 99.

Opgelet: knechten en meiden !

Op 17 maart pakten de knechten en meiden die door een andere boer ingehuurd werden hun kist en gingen huiswaarts om op 19 maart bij de nieuwe boer te gaan werken. De gewoonte was om met vastenavond al eens bij de nieuwe baas langs te gaan. De meesten hadden buiten hun loon kost en inwoon, ook al werkten op een boogscheut van thuis. Het personeel werd niet altijd voltijds ingehuurd. Een boer huurde soms ook een knecht in voor twee of drie dagen in de week. Deze ging dan ook iedere dag gewoon thuis slapen.

Eind jaren twintig lagen de verdiensten rond 300 gulden. Maar bij het inhuren kregen de boerenknechten al 5 gulden. Wanneer de rogge binnen was kregen ze hun 'oogstkoek': 5 gulden of naargelang de afspraken. Dat was dan wel te merken in de Belgische cafés; voor een gulden kon je in België 21 pinten kopen. Vanzelfsprekend was ook toen België een geliefkoosd uitgaansgebied voor Nederlanders. Bij boeren die veel aardappels verbouwden kregen ze dan weer een 'aardappelfooi'. Vanzelfsprekend was er ook wel wat voorzien bij de kermis... Ook bij sterfgevallen kregen de knechten en meiden een tegemoetkoming; ze moesten immers rouw dragen. Dit komen we ook tegen in de boedelbeschrijving bij het overlijden van de eerste vrouw van Cornelis Verschueren uit Wortel in 1721: de knecht krijgt zoveel hemden... Reeds in die tijd huurde men knecht en meid in van half maart tot half maart.

Het fenomeen van knechten en meiden is met de Tweede Wereldoorlog stilletjes verdwenen. Het was voor de boeren niet meer te betalen en in fabrieken was meer te verdienen. Men zegt wel eens meer: "Met een oorlog verandert er veel"...

Mondelinge bronnen : J. Raeijmaekers, C. Verschueren, gebroeders van Olmen.

Fons Raeijmaekers

Oproep

voor hulp aan activiteiten en als gastgezin voor het heemkamp van 19 tot en met 22 augustus 1992

Zoals u al op de ledenvergadering van donderdag 13 februari l.l. hebt kunnen horen, wordt het 44ste Heemkamp hier in Baarle, van 19 t/m 22 augustus 1992, als activiteit in het kader van '1000 jaar Baarle' door de heemkundekring 'Amalia van Solms' georganiseerd.

Een heemkamp is een werkkamp van leden van heemkundekringen uit Brabant en dit jaar natuurlijk ook uit België.

Vier dagen lang zullen leden van dit heemkamp, ongeveer 150 in getal, samen op onderzoek uitgaan om de omgeving te verkennen: dit betekent niet alleen historische gebouwen, zoals kerken etc., maak ook natuurmonumenten en daar is onze streek rijk aan.

Vier dagen trekken deze heemkampleden, waar ook leden van onze eigen heemkundekring aan mee kunnen doen, met elkaar op. Kortom ze eten, drinken en slapen samen (voor zover dit mogelijk is natuurlijk). Er zijn zelfs heemkampleden geweest die maar 10 kilometer van huis waren, maar toch op het heemkamp bleven slapen alleen al voor de sfeer die er die dagen heerst.

De werkgroep 'Heemkamp' heeft al een keer of vier vergaderd en het programma voor het heemkamp 'Baarle' begint al hoe langer en meer vaste vorm te krijgen.

Er zit zeker een 'Belse' dag en avond in, maar ook de 'Hollaandse' kant van Baarle en omstreken wordt zeker niet vergeten.

Maar misschien voelt u al waar we naar toe willen. 150 man ergens onderbrengen is geen kleinigheid, daar hebben we uw hulp bij nodig. We zullen ons als gastheer op moeten stellen, willen we dit allemaal rond krijgen. We hopen daarom dat vele mensen zich hiervoor zullen melden. Ook als hulp bij de andere activiteiten van het heemkamp kunt u zich opgeven. Het is een hele kluit om dit heemkamp te organiseren maar als we samen onze schouders er onder zetten, kunnen we er iets moois van maken. Naderhand zouden we dan terug kunnen blikken op een geslaagd Heemkamp dat in het teken van 1000 jaar Baarle door ons werd georganiseerd.

U kunt zich bij de leden van de werkgroep heemkamp opgeven als gastgezin

maar ook als hulp bij de andere activiteiten van het heemkamp.

Hier volgen de namen:

1. Leo van de Ven, Uitbreidingsstraat 2 Baarle-Hertog
tel. 699664
 2. Anna Gulickx-Koks, Molenstraat 13 Baarle-Hertog
tel. 699220
 3. Lisette Gulickx-Verachtert, Chaamseweg 35 Baarle-Hertog
tel. 699088
 4. Ineke van Strijp-van der Bok, Turnhoutseweg 18 a Baarle-Hertog
tel. 699525
 5. Gerrit de Jong, Hoogbraak 30 Baarle-Nassau
tel 9919
-

OPENLUCHTSPEKTAKEL IN BAARLE

In het kader van 1000 jaar Baarle wordt van 19 tot en met 21 september a.s. een historisch openluchtspel opgevoerd. De regie is in handen van de gekende auteur Johan Dirks uit Turnhout.

Hij was ook verantwoordelijk voor de regie van een soortgelijk openluchtspektakel, welwat groter overigens dan ons spektakel, van "De Slag om Turnhout". Iedereen die daar geweest is sprak zijn verwondering uit voor de opzet en de opvoeringen van dit spektakel. De Stichting 1000 jaar Baarle heeft met Johan Dirks kwaliteit en ervaring in huis gehaald en dat is een goede zaak. Wie afgelopen zaterdag 7 maart de uitvoerige toelichting heeft bijgewoond weet nu ook met welk enthousiasme hij zich achter dit spektakel opgesteld heeft.

Hij verdient namelijk honderd procent medewerking van onze gehele bevolking. Met deze medewerking wordt het ongetwijfeld een spektakel waar naderhand nog lang en veel over nagekaart zal worden.

Veel acteurs en figuranten hebben zich al gemeld. Er zijn echter zo'n honderdvijftig figuranten nodig. Zelf zou ik ook wel mee willen doen als figurant, maar als eenling loop je misschien wat verloren. Omdat ik de inhoud van de tafereken ken, kwam bij mij de volgende gedachte op. Wij, een vere-

niging van 250 leden, waarom zouden wij eigenlijk de Franken niet kunnen leveren uit het eerste tafereel? Dat moet toch lukken.

Het lijkt me bovendien erg leuk om zoiets als groep of vereniging te doen. Veel lachen en oefenen en toch meewerken aan iets unieks voor ons 1000 jarig Baarle, het kan haast niet mooier.

Ik hoop dat mijn plan aanslaat en dat anderen verenigingen dit overnemen. Op deze wijze zou de regisseur in ieder geval genoeg figuranten krijgen om er echt een spektakel van te maken.

Leden, meldt je daarom zo snel mogelijk voor dit gebeuren en ik weet zeker dat je er geen spijt van zult krijgen. Een unieke en enige mogelijkheid om in Baarle aan zo'n evenement mee te doen.

Wil je meedoen, draai dan 04257-8258.

Een kandidaat figurant, Ad Jacobs.

Nieuwe tentoonstelling in ons Heemhuis KRONIEK VAN 1000 JAAR BAARLE.....MET EEN KNIPOOG

Na de zeer geslaagde actie onder het motto: "Kom op, wij zorgen samen voor 1000 kerstengelen", durven wij met een gerusthart weer een beroep te doen op onze leden, hun familieleden, vrienden en bekenden. Onze nieuwe tentoonstelling wil een speels overzicht geven van 1000 jaar geschiedenis. Dit proberen we te breken met talloze voorwerpen en afbeeldingen die iets te maken hebben (of zouden kunnen hebben....of gehad kunnen hebben) met de Baarlenaar en zijn 1000-jarige woonplaats. Echt geschiedkundige en historische juiste elementen willen we uitbeelden, maar tegelijk ook met een forse knipoog tegen ons verleden aankijken. Dat is de opzet. Wij willen deze tentoonstelling de komende maanden laten groeien. We hopen dat er dan in juni/juli bij heel veel jaartallen al iets te zien is.

Beste leden, wilt U alstublieft helpen? Voor deze tentoonstelling zoeken wij oude, hele oude en ontzettend oude voorwerpen uit onze geschiedenis en uit het alledaagse leven van gewonen en buitengewone Baarlenaren.

Als U bereid bent iets in bruikleen te geven, dan geldt dat tot ongeveer eind oktober 1992. Stelt U een voorwerp beschikbaar en wilt U het graag terughebben, voorzie Uw eigendom van naam, liefst onuitwisbaar. Vanwege de beperkte ruimte komen vooral de niet te grote voorwerpen in aanmerking. Als U niet goed zou weten hoe Uw voorwerp ingepast kan worden in de opzet van deze tentoonstelling, dan mag U dat gerust aan onze fantasie overlaten. Maar even bellen voor overleg is natuurlijk ook mogelijk (04257-8631). Mogen wij weer op U rekenen?

Antoon en Clara van tuijl.

Boek duizend jaar Gilze

Ook in Gilze staat het jaar 1992 in het teken van haar duizendjarig bestaan. Ter gelegenheid van deze herdenking zal een boek worden uitgegeven.

De parochie wordt in drie perioden behandeld: de tijd in de middeleeuwen, tijdens de reformatie en van het rijke Roomse leven. Daarnaast zijn drie hoofdstukken gewijd aan het dorpsleven, het onderwijs en de plaatselijke overheid.

Door belangrijke geldelijke steun van het Verzekeringsadviesbureau Roelands te Gilze, de gemeente Gilze en Rijen en het Anjerfonds Noord-Brabant kon de prijs worden beperkt tot fl. 34,-. Het boek zal ongeveer 400 bladzijden omvatten, is geïllustreerd met ongeveer 150 foto's en afbeeldingen en krijgt een beperkte oplage.

Het boek zal omstreeks april 1992 verschijnen. Degenen die buiten de gemeente wonen, kunnen het boek (tijdens kantooruren) afhalen bij genoemd bureau Roelands, Steenakkerplein 12, ofwel (buiten kantooruren) op het adres Burgemeester van Poppelstraat 13 te Gilze. Bij bezorging of toezending buiten de gemeente worden de kosten in rekening gebracht.

Bestellingen zijn schriftelijk te plaatsen bij J. de Vet, Burgemeester van Poppelstraat 13, 5126 VA Gilze.

Sprundel 1000 jaar

Ook Sprundel viert haar duizendjarig bestaan:

Data om te noteren:

11 juni: tussen kunst en kitsch

20 juni: opening tentoonstelling in de kerk

28 juni: historische optocht

Gilze 1000 jaar

Data om te noteren:

5 juli: Historische optocht

11 juli: St. Petrusviering

12 juli: 1000 jaren-tocht fietstocht langs Gilze-Baarle en Sprundel

Heemkundekring Wouw 10 jaar

De heemkundekring van Wouw viert op vrijdag 26 juni haar tienjarig bestaan. In dit kader ontvangt de vereniging graag andere heemkundekringen op de Wouwse plantage voor een rondleiding.

Wie interesse hiervoor heeft, kan zich melden bij het secretariaat: 014/699740.

Zeskamp

In het kader van 1000 jaar Baarle zal voetbalvereniging Gloria UC een professionele Zeskamp organiseren op zondag 17 mei 1992 in samenwerking met attractie-verhuurbedrijf Moonen.

Het idee er achter is om samen met diverse verenigingen, buurtschappen enz. een fijne en sportieve dag te organiseren waaraan ieder lid van die vereniging/buurtschap enz., man/vrouw, jongen/meisje kan meedoen. Men hoeft echt geen topatleet te zijn om mee te doen. Deelnemen is belangrijker dan winnen in dit Olympisch jaar.

Het is de bedoeling dat de diverse ploegen tegen elkaar in het strijdperk treden om te strijden om de titel 'ploeg van 1000 jaar Baarle'. Een ploeg kan bestaan uit minimaal 10 en maximaal 14 personen plus een teamcaptain.

Er zijn twee leeftijdscategoriën, nl: senioren van 16 jaar en ouder en junioren van 10 t/m 15 jaar.

De Junioren-Zeskamp wordt gehouden op zondag 17 mei, aanvang 11.00 uur en zal eindigen om 14.00 uur.

De Senioren-Zeskamp eveneens op zondag 17 mei en wel van 15.00 uur tot ca. 18.00 uur.

Naast de titel van 'ploeg van 1000 jaar Baarle' dingen alle deelnemende teams ook mee naar de prijs voor de origineelste en mooiste joker. Elk deelnemend team is namelijk gerechtigd om gedurende de Zeskamp op één van de spelonderdelen een zogenaamde joker in te zetten voor dubbele punten.

Sportieve leden die deel willen nemen in de ploeg van de heemkundekring kunnen zich aanmelden bij het secretariaat:

N. Ragas-Joosen, Dr. Govaertsplantsoen 18 Baarle-Hertog, tel. 699740.

Werkgroepen

Zoals op de algemene ledenvergadering is aangehaald, zijn we dringend op zoek naar medewerkers voor een drietal werkgroepen. De werkgroepen zullen zich bezig gaan houden met:

- inventarisatie van zgn. 'nisbeelden' bij boerderijen
- inventarisatie van zgn. 'gevelstenen' bij allerlei woonhuizen
- inventarisatie van emigranten uit Baarle

Wie helpt mee? We kunnen ons levendig voorstellen dat mensen die gedurende de zomermaanden fietstochten ondernemen over Baarles' grondgebied, heel vaak 'nisbeelden' en 'gevelstenen' tegenkomen. Juist die mensen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het inventariseren van die beelden en gevelstenen ('eerste steenlegging e.d.'). Het ligt in de bedoeling dat na inventarisatie de heemkundekring in overleg met de eigenaar deze 'nisbeelden' en 'gevelstenen' gaat restaureren in het belang van onze kinderen. Zij kunnen dan over vijftig jaar nog terugkijken op een eeuwenoud gebruik. Laten we proberen samen deze kleine maar o zo belangrijke monumentjes voor het nageslacht te bewaren. Eigenaren en vrijwilligers kunnen zich melden op de open zondagen of telefonisch via ons secretariaat: 699740.

Verder is er van een van onze leden de suggestie gekomen om eens een inventarisatie te maken van alle Baarlenaren die zijn geëmigreerd naar bijvoorbeeld Frankrijk, Canada, USA, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of waar dan ook ter wereld. Let wel, we spreken van emigranten, niet van Baarlenaren die voor ontwikkelingshulp voor een tijdje werden uitgezonden. Dat is een groep die later aan de beurt komt. Wie kent Baarlese emigranten? Kijk eens rond in uw familie- of kennissenkring. Meld u tijdens de open zondag of telefonisch via het secretariaat op tel.nr. 699740.

Verkoop heemkalender 1992 een succes!

Ook de heemkalender 1992 werd op een 1500 exemplaren gedrukt. Met trots kan het bestuur melden dat deze heemkalender volledig uitverkocht is!

Bij deze gelegenheid willen wij allen die aan dit succes meegewerkt hebben bedanken: de werkgroep kalender, de sponsors drukkerij/uitgeverij J. de Jong en Modehuis de Kok, de onvermoeibare verkopers en natuurlijk ook...de kopers.

Foto's en illustraties gezocht

Door een aantal leden van de heemkundekring wordt hard gewerkt aan het boek dat t.g.v. '1000 jaar Baarle' in oktober zal verschijnen. Er staat al heel wat op papier, maar de tekst moet natuurlijk 'aangekleed' worden met foto's en andere illustraties. Daar zijn we nu naar op zoek. Iedere week wordt onze rubriek in 'Ons Weekblad' opgesierd met een fraaie foto uit de oude doos. Wij weten dat er nog veel meer 'oude dozen' in kasten en op zolders staan. U doet ons en u zelf een geweldig plezier als u dat aan ons meldt. Wij zijn blij met alles: foto's van families, met verenigingen, met landschappen, met boerderijen, met spelende kinderen, met vrome communicantjes, met carnavalsvierders, met optochten, met bijeenkomsten, met feesten. Klassefoto's groepsfoto's, statiefoto's, kermisfoto's noem maar op. Maar evengoed bidprentjes, tekeningen, aantekeningen, onderscheidingen, koopakten, programmaboekjes enz., enz... Verder zelfs bepaalde spullen van vroeger: echt Baarlese producten zoals: Baarles' Roem-sigaren, Bergerepudding enz.,enz.

U hoeft uw kostbare bezit niet eens af te staan om een bijdrage voor dit boek te kunnen leveren. Wij fotograferen alles, desnoods bij uw thuis. Als u ons wilt helpen, dan kan dat vrij eenvoudig:

u belt naar: Jos Jansen, tel: 04257-9957

of naar Antoon van Tuijl, tel: 04257-8631.

Alvast bedankt voor uw hulp bij het vinden van unieke Baarlese kiekjes en spullen.

Boekbinden

Ons lid Kees Haneveer uit de Titus Brandsmastraat 19 Baarle-Nassau verzamelt alles over twee-wielers. Hij heeft ongeveer 70 exemplaren staan uit de periode vanaf ca. 1895 tot 1945.

Daarnaast is hij gediplomeerd boekbinder met 25 jaar vakervaring. Hij is gespecialiseerd in het binden of herbinden van tijdschriften of boeken of de reparatie van een dierbaar boek. Hij levert vakwerk en is niet duur.

Kees Haneveer is telefonisch te bereiken: 04257-8863.

Publicaties te koop

De heemkundekring biedt de volgende publicaties te koop aan:

Baarle in de Branding	fl.	19.75	375 f
Vrouw in Verzet	fl.	19.75	375 f
Baarle in oude ansichten	fl.	14.90	275 f
Antoniteiten	fl.	25.00	475 f
Broeders in Baarle	fl.	5.00	90 f
Heilige Bernardus en de kerk van Ulicoten	fl.	5.00	90 f
Het onderwijs in Ulicoten (1803-1927)	fl.	2.50	45 f
Heemkalender 1992	fl.	5.00	90 f
Jaarboek 1991 Baarle in de middeleeuwen	fl.	25.00	450 f
voor leden	fl.	20.00	375 f

U kunt zich deze publicaties aanschaffen de eerste zondag van de maand op het heemhuis van 11.00-1300 uur of via telefonisch contact met het secretariaat 014/ 699740.

Geheim onthuld: Oud recept wafels

Hoe lekker de wafels naar oud recept van Marcel Gulickx kunnen zijn, weten we al sinds twee nieuwjaarsrecepties.

Voor de kokkerellende lekkerbekken onder ons heeft hij het recept genoteerd (n.v.d.r. kokkerellen betekent ook langs de straten lopen zingen met Driekoningen, Vastenavond enz...of met de drijftol spelen, welke betekenissen hier niet bedoeld zijn).

Voor ongeveer 36 tot 38 wafels heeft u nodig:

10 eieren, 500 gram suiker, 500 gram boter, 2 pakjes vanillesuiker, 650 gram bloem.

Suiker met 5 eieren en 5 eierdooiers en 1 pakje vanillesuiker goed mixen. Boter laten smelten (zachtjes). Bloem bij de eiermassa, de gesmolten boter. Alles goed mixen. De 5 eiwitten stevig kloppen en deze onder het deeg heffen.

Succes !

Wafelijzer goed warm laten worden, hoeft niet ingevet te worden.

Sponsoring slagerij Frans Hermans optiek Czyzewski b.v.

Slagerij Frans Hermans en Optiek Czyzewski b.v. willen onze vereniging sponsoren in een grote club-actie via de kassabons van beide winkels. De bedoeling is dat de heemkundekring een jaar lang kassabonnen verzamelt onder de leden: 1 % van de omzet die we halen, wordt op onze rekening gestort.

Wij vragen dan ook dat u uw kassabonnen van beide winkels bewaard en in de brievenbus van het Heemhuis deponeert. Zo steunt u de heemkundekring.

Bij voorbaat bedankt.

Nieuwe leden

Een toevloed van nieuwe leden in het begin van 1992 mede dank zij de onovertroffen werverscapaciteiten van Anna Gulickx-Koks!

Fam. van Eyl Nieuwstraat 23 Baarle-Nassau
Mevr. W. De Bont-Boeren Oosteinde 8 Baarle-Hertog
Dhr. L. Boeren Molenstraat 61 Baarle-Hertog
Mevr. A. Duymel Boshovenseweg 50 Baarle-Hertog
Dhr. H. Hooijdonk Boshoven 4 Baarle-Nassau
Dhr. A. Van de Lisdonk Oosteinde 5 Baarle-Hertog
Dhr. A. de Jong Singel 14 Baarle-Nassau
Dhr. C. Vromans Gen. Maczeklaan 3 Baarle-Nassau
Dhr. R. Tuijelaars Oranjelaan 30 Baarle-Nassau
Dhr. J. Grummels Sportlaan 18 Baarle-Nassau
Dhr. J. Mertens Burg. Leestmansplantsoen 4 Zondereigen
Dhr. L. Van Tilburg Leliestraat 7 Baarle-Hertog
Dhr. A. Cornelissen Chaamseweg 14 Baarle-Hertog
Dhr. A. van Tilborg Chaamseweg 20 Baarle-Hertog
Dhr. A. van Tilburg Alphenseweg 31 Baarle-Nassau
Dhr. B. van de Walle Schaluinen 20 Baarle-Nassau
Dhr. L. van den Broek Kerkstraat 1 a Baarle-Nassau
Dhr. P. van Hooijdonk Nassaulaan 25 Baarle-Nassau
Dhr. A. Peters Willem Alexanderstraat 5 Baarle-Nassau
Dhr. S. Poels Bospad 9 Baarle-Nassau
Dhr. B. Hermans Parallelweg 21 Baarle-Hertog
Dhr. P. Theeuwes Nassaulaan 51 Baarle-Nassau
Mevr. A. Wijkenga Spoorpad 11 Baarle-Nassau
Mevr. E. Bindels-Spaan Dorpsstraat 9 Ulicoten
Dhr. G. Verhoeven Zondereigen 75 Zondereigen
Dhr. C. van Sas Heikantsestraat 7 Ulicoten
Fam. Olieslagers-Kemland Molenstraat 57 Baarle-Hertog

Openingsdagen archief gemeente Baarle-Nassau

Streekarchivaris A.M.C. Zom zal op de volgende data in het gemeentearchief van Baarle-Nassau te consulteren zijn van 10.00 uur tot 16.30 uur en dit telkens op maandag en dinsdag :

13 en 14 april

11 en 12 mei

9 juni

6 en 7 juli

3 en 4 augustus

31 augustus en 1 september

28 en 29 september

26 en 27 oktober

23 en 24 november

21 en 22 december

Het centrale kantoor en de studiezaal van het Streekarchivaat te Oosterhout zijn dagelijks voor het publiek geopend.

Bezoekadres: Torenplein 10 (De Bussel) Oosterhout.

Correspondentieadres: postbus 10150 4900 GB Oosterhout.

Bij afwijking van het dagrooster kan geïnformeerd worden op het kantoor van het Streekarchivaat tel. : 01620-89895 of 89896.

Bestuursvergaderingen

De volgende bestuursvergaderingen liggen onder voorbehoud van wijziging vast voor de volgende data:

27 april 1992

15 juni 1992

31 augustus 1992

12 oktober 1992

30 november 1992

Leden die vragen of voorstellen hebben die ze aan het bestuur willen voorleggen, kunnen die indienen op het Heemhuis Kerkstraat 4 2387 Baarle-Hertog.

Contributie

In de algemene ledenvergadering van 13 februari j.l. werd de contributie voor 1992 als volgt vastgesteld:

individueel lidmaatschap	fl.	30.00 /	550 BF
gezinlidmaatschap	fl.	40.00 /	720 BF
jeugdlidmaatschap t/m 20 jaar	fl.	10.00 /	180 BF

De bijdrage voor verzending komt na besluit van de Algemene Ledenvergadering te vervallen

Een acceptgiro/overschrijvingsformulier vindt u bij deze nieuwsbrief ingesloten.

Leden die een abonnement hebben op Brabants Heem en/of Taxandria zullen hiervoor een afzonderlijke acceptgiro ontvangen.

Mocht een fout in onze administratie geslopen zijn, aarzel niet om te bellen: penningmeester: 014/69 95 86

secretariaat : 014/69 67 40

Nieuwsbrief-bestellers

Voordat u de nieuwsbrief kunt lezen, moet hij bezorgd worden: een ideale taak voor mensen die overdag of 's avonds graag een frisse neus halen.

Wie ook enkele nieuwsbrieven wil rondbrengen in zijn of haar buurt, kan zich melden bij het secretariaat: 014/ 69 97 40 of steek een briefje in de bus van het heemhuis Kerkstraat 4 Baarle-Hertog.

Alvast bedankt.

Helpers schoonmaakploeg heemhuis

Het heemhuis is een oud en waardevol gebouw. Stof en spinnewebben hebben echter weinig ontzag voor dit monument. Aan interieurverzorgers heeft men altijd en overal tekort. Wie wil een handje meehelpen aan het zuiver houden van het heemhuis? Ter ondersteuning van deze bezige bijen werd vorig jaar nog een stofzuiger aangeschaft.

U kan zich aanmelden bij Ineke van Strijp-van der Bok, tel. 699525.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 13-2-1992.

De voorzitter opent namens het bestuur de vergadering door ieder welkom te heten, ook de ere-leden. Het afgelopen jaar is vol geweest aan activiteiten en ons groeiend ledenaantal is nog steeds een goede ontwikkeling. Ieder, aldus de voorzitter, die zich belangeloos heeft ingezet en ook de huishoudploeg van ons Heemhuis, van deze plaats hartelijk dank. Een verrassing voor ons allen was de verkiezing tot Baarlenaar van het jaar 1991. We mogen hier met recht trots op zijn. Vooral in het kader van 1000 jaar Baarle zullen we dit waardig dragen en gestalte geven in ons jaarprogramma.

De notulen van de Algemene ledenvergadering van 5 februari 1991 worden goedgekeurd. Hierna volgen de notulen van de Bijzondere algemene ledenvergadering van 6 juni 1991. Deze worden ook goedgekeurd.

Een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar worden voorgelezen door de secretaris.

De penningmeester doet verslag ten aanzien van de begroting ledereen heeft deze kunnen inzien en de conclusie is dat er een toename eigen vermogen is van hfl. 2.598.25.

De kaskommissie bestaat uit Leo Voeten (afwezig) en Johan Staes. De laatste geeft uitvoerig verslag aan de leden over de controle 1991. De opmerkingen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar zijn verwerkt en de financiële situatie is gezond, aldus Johan en vraagt de vergadering om de penningmeester te dechargeren.

Na uitleg van de voorzitter over de contributie 1992 wordt door een van de leden de vraag gesteld, waarom de leden die een postabonnement ontvangen meer moeten betalen, want men is lid van de Kring en die geeft een blad uit, wat in de prijs van de contributie is inbegrepen. De voorzitter gaat over tot stemming, waaruit blijkt dat de meerderheid tegen handhaving van deze verhoging is.

De voorzitter stelt als nieuw bestuurslid de heer Th.van Kints voor aan de leden. Bij deze is het bestuur weer voltallig.

In de kaskommissie 1992 nemen plaats Terry Bayens en Jef Koks.

Tijdens een korte pauze wordt er een toast uitgebracht op de titel 'Baarlenaar van het jaar'. Van leden die bij deze vergadering niet aanwezig konden zijn, hebben zich er 23 afgemeld. Het aantal leden dat de presentie-lijst heeft getekend, was 50.

De activiteiten die het bestuur alvast heeft vastgelegd worden besproken en toegelicht. Verder komt de voorzitter met een aantal activiteiten die nog verdere uitwerking nodig hebben. Voor zover mogelijk worden deze voortaan in de Nieuwsbrief bekend gemaakt. Verder hebben we Ons Weekblad waar we altijd nog activiteiten in kunnen plaatsen. In de rondvraag kwam naar voren dat het wenselijk zou zijn om voortaan in het laatste nummer van de Nieuwsbrief het verslag van de algemene ledenvergadering te plaatsen zodat ieder ruim van te voren deze vergadering kan voorbereiden. In het kader van 1000 jaar Baarle werd door Jos Jansen een verzoek ingediend. De werkgroep is op zoek naar oude foto's voor het boek en ander materiaal is ook welkom. Het motto van de werkgroep: Binnen een week alles retour en we willen het nog komen halen en brengen. Hierna wordt de vergadering gesloten door de voorzitter met Laet dit jaar als Baarlenaar van het Jaar ons motto zijn: Ieder zal ieder helpen!!!

N. Ragas-Joosen

secretaresse

DRAAGBARE WATERBRON.



Steeds

méér mensen

drinken steeds méér

mineraalwater. Daarom komt

Bar-le-Duc als eerste in Nederland met een handig, licht, makkelijk mee te nemen 2-literpak. Niet van plastic, maar van karton. Een overvloedige bron laag mineraalhoudend, natuurlijk mineraalwater zonder koolzuur. En zo zuiver, dat het zelfs geschikt is voor de bereiding van babyvoeding. **BAR-LE-DUC**



Heemkunde-kring 'Amalia van Solms', Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog