



Amalia van Solms

Nieuwsbrief

[Heemkundekring Amalia van Solms](#)

Baarle-Nassau/Hertog, 15 juni 2022

Opnieuw een nieuwsbrief, met informatie over zaken die staan te gebeuren, verslagen en foto's van activiteiten. En de aankondiging van de voorinschrijving van het caféboek 'Voor 'n borrel, 'n pintje en 'n praatje' van Leo Voeten dat dit najaar verschijnt. Er was een afscheid, er komt een wandeling aan, en een fietstocht. Vergeet niet snel aan te melden als je nog mee wilt doen aan de Lokale Heemdag naar Kukeleko, de volkstuinten en SPJ. En als je snel bent kun je nog aanmelden voor de prijsuitreiking van de Zachte G prijs in Tilburg in de LoHal. Lees maar snel verder...

Afscheid en oproep

Onze vice-voorzitter Michel Antens heeft een nieuwe baan als gemeentesecretaris bij de gemeente Baarle-Nassau. Wij feliciteren hem met deze mooie promotie. Voor onze heemkundekring is het wat minder goed nieuws want in deze functie kan hij geen bestuursfuncties bij verenigingen in eigen gemeente uitvoeren. Wij namen in de bestuursvergadering afscheid van onze vice-voorzitter! Bedankt voor jouw inzet voor Amalia Michel en veel succes als gemeentesecretaris.



Voorzitter bedankt vice-voorzitter voor zijn inzet vier jaar lang voor Amalia.

Het bestuur heeft op korte termijn dringend behoefte aan een notulist. Een nieuw bestuurslid is eveneens welkom. Heb je tijd over, interesse in een job als vrijwilliger bij Amalia, stuur dan een bericht aan secretaris@amaliavansolms.org

Amalia wandelt op zoek naar kunstzinnigheid

Geïnteresseerd in mensen die creatief en kunstzinnig bezig zijn? En ook geïnteresseerd in werken met kunstzinnige kwaliteiten en uitstraling? Dat treft, want Amalia gaat in Baarle-dorp op zoek naar wat er aan moois aan de menselijke geest kan ontspruiten. Zaterdag 18 juni, klokslag half twee vertrekken we vanaf het Heemhuis voor een zwerftocht door Baarle om een aantal zeer gevarieerde kunstuitingen te bezoeken, te bekijken en te becommentariëren. Elke deelnemer mag er het zijne van vinden en ook van zeggen. Kunst kan immers heel verschillende gevoelens oproepen. Dat kan spannend worden!

Amalia liep al eerder een kunstroute door Baarle. Een belangrijk verschil tussen die eerdere en de komende is, dat we nu op een paar plaatsen een poortje open mogen doen om even op privéterrein te kijken. Dat wordt zonder meer heel verrassend.



Als u dit niet wilt missen, zorg dan dat u tijdig aanwezig bent. Aanmelden hoeft niet. Ook niet-leden zijn welkom. Er is veel te zien. Daardoor kan de wandeling wel drie uurtjes duren zonder dat we veel kilometers lopen.

Amalia gaat naar de Herenboerderij

Zaterdag 16 juli staat een bezoek aan de Herenboerderij in Alphen op het programma. Voor de nieuwsgierigen een mooie gelegenheid om te kijken wat daar allemaal gebeurt op die boerderij op de Goedentijd.

We gaan op de fiets naar de Goedentijd in Alphen en krijgen daar een rondleiding en uitleg over de dagelijkse gang van zaken en de achterliggende motieven om ons samen in te zetten voor gezond en eerlijk voedsel. Vanaf 13.15 uur verzamelen we op de Loswal bij de

aanvangsgeschiedenis om ons samen in te zetten voor gezonde en levige feesten. Vanaf 12.00 uur verzamelen we op de boerderij op de snackbar en uiterlijk half twee vertrekken we richting Alphen (let op het centrum van Baarle is afgesloten in verband met Zomerfeesten).

Er is een maximum van 25 deelnemers, dus graag even opgeven (secretaris@amaliavansolm.org). Deelname is gratis, ook voor niet-leden. De herenboerderij heeft gevraagd om eventuele vragen op voorhand door te geven. Heb je vragen over de gang van zaken op de boerderij, schroom niet om deze op papier te zetten en bij uw aanmelding ook te mailen naar bovenstaand mailadres. Wie niet kan of wil fietsen mag ook met eigen vervoer naar Alphen gaan, meld dit ook bij uw aanmelding dan hoeven de fietsers niet te wachten.

Let ons niets anders dan goed weer te bestellen en er vooral een leerzame en gezellige middag van te maken! Tot 16 juli!

Voorinschrijving gestart:

Voor 'n borrel, 'n pintje en 'n praatje

Komend najaar brengt Amalia een prachtig, groot en kleurrijk boek uit onder de titel 'Voor 'n borrel, 'n pintje en 'n praatje'. Een beschrijving in woord en beeld van 500 jaar cafés, herbergen en brouwerijen in Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelle, Ulicoten en Zondereigen.

Het boek is geschreven en ontwikkeld door ons lid Leo Voeten. Binnenkort gaan de persen bij de Koninklijke Drukkerij Em. de Jong b.v. weer draaien. Het boek heeft een formaat van maar liefst 30 x 25 cm, met een harde kaft en circa 250 pagina's kwaliteitspapier. Volledig in kleurendruk en voorzien van meer dan 500 foto's, afbeeldingen en documenten.

De vóórschrijving voor het boek met korting is geopend

Om misverstanden te voorkomen: iedereen kan het boek kopen, of u nou lid bent van de Heemkundekring of niet! Het boek kost €25,-, maar indien u de bestelling vóór 15 augustus a.s. doet, dan is de prijs slechts € 22,50 euro.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het boek te bestellen:

1. Vanaf volgende week vind je een bestelpagina op de website van Amalia.
2. U kunt ook een mailtje sturen naar boek@amaliavansolms.org met uw naam, adres en aantal gewenste exemplaren.
3. Indien dat niet mogelijk is kunt u Leo Voeten bellen op 06-22330009 (vanuit België: +31 622330009).
4. Een vierde mogelijkheid is om een enveloppe met een briefje met uw naam + adres + aantal gewenste exemplaren te deponeren in de brievenbus van, of af te geven bij één van de volgende adressen:

- Leo Voeten, Spoorpad 8, 5111 BW Baarle-Nassau;
- Dienstencentrum van de Bremerpoort, Bernardusstraat 17, 5113 BP Ulicoten;
- Frans van Gils, Zondereigen 81, 2387 Zondereigen;
- Tiest Hurks, Stoope Stede 2, 5111 AG Castelle;
- De balie van Koninklijke Drukkerij Em. de Jong b.v., Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau.
- Heemhuis, Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog;

Ophalen en betalen van de bestelde boeken

U verneemt tijdig waar en wanneer eind oktober het boek kan worden opgehaald. U betaalt bij afhaling, graag met gepast geld. Ook na de afhaaldatum kan het boek nog gekocht worden, zolang de voorraad strekt. De prijs is dan 25 euro. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren wij u om uiterlijk 15 augustus het boek te bestellen. De garantie op levering en de voorinschrijvingstermijn eindigt dan.

Vroege vogeltocht met ontbijt

Wat fijn dat we weer een vroege vogeltocht konden maken! Met twaalf deelnemers vertrokken we al om klokslag vijf uur vanaf het Heemhuis met de auto naar de kapel bij Het Geheul, onderweg genietend van laaghangende mist over de velden.

De wandeling ging door de Hoogmoerheide en Het Moer. Het eerste is een gebied met opmerkelijk droge heide te midden van het Turnhouts Vennengebied en Het Moer is laaggelegen en nat. Natuurpunt heeft op de heide in de loop der jaren een aantal beheerwerken uitgevoerd, die resulteerden in het herstel van de heidevegetatie. Er was een waar orkest van vogelgeluiden: winterkoninkje, zwartkopje, tuinfluiter, zanglijster, roodborstje, fitis, tjiftjaf... maar door het gebladerde waren ze moeilijk te zien. Antoon hoorde al snel een heel bijzonder vogeltje: de gekraagde roodstaart... Heel zeldzaam, maar het vogeltje liet zich helaas niet zien. Wel duidelijk te zien, was de vlucht van de boompieper die zich vanaf grote hoogte als een parachute naar beneden liet vallen. Een prachtig schouwspel. En lopend langs het riet kregen we nog een mooie ochtendaubade van de bosrietzanger en even later ook van de kleine karekiet. Ook al stonden we op nog geen meter afstand, ze bleven zingen maar we zagen ze niet. De gele kwikstaart liet zich wel zien, zittend op een draad, zodat iedereen haar goed kon bewonderen.

Al met al een prachtige wandeling waar ook het oog kon genieten van mooie natuur. Bij thuiskomst, net voor de bui, werden we verrast met een heerlijk ontbijt in het Heemhuis en dat was toch wel een mooie start van deze zondag! We hebben genoten van deze prachtige wandeling. Antoon, bedankt dat je ons hebt meegenomen in deze toch wel onbekende wereld.

(Met dank aan Dimphe voor dit verslag.)



Foto gemaakt bij terugkomst in het Heemhuis, de wandelaars aan het ontbijt.

Heemreis naar Brussel

Op zaterdag 4 juni 2022 vertrok een bus vol heemleden naar de hoofdstad Brussel. Via een kleine omweg reden ze langs de 9 zilveren bollen van het Atomium. Op het Vrijheidsplein startte men met koffie en een grote croissant.





Op het vrijheidsplein krijgen onze heemleden koffie/thee en een grote croissant

In de voormiddag was het kunst kijken in het Vlaams parlement en natuurlijk ook af en toe een politieke twist. Men bezocht de kantoren van de parlementsleden, de commissiezalen, de perszaal en de afsluiting was in de prachtige koepelzaal waarin men ook even zitting mocht nemen.



In een van commissie zalen van het Vlaams Parlement in Brussel mogen onze heemleden plaatsnemen en krijgt men van een gids uitleg over de hedendaagse kunst, architectuur en de geschiedenis van de gebouwen.

Na het eten van een vol-au-vent (vide of Koninginnehapje) volgde de stadswandeling van de boven- en benedenstad van Brussel. Via de Wetstraat door het Warandepark -voor verkoeling- naar het Museum der Schone Kunsten, waar een schilderij van Baarlenaar Petrus Christus (ons jaarthema) te bewonderen viel. Maar ook werk van Brueghel en Rubens.

Bij Manneke Pis was het druk en ook Jeanneke Pis kregen ze gevonden via de drukke Rue des Bouchers / Butcher street. Na deze stadswandeling onder begeleiding van Herman en Antoon was er nog tijd voor een koude gele op het terras voor het met de bus huiswaarts ging.

'Onze grote dank gaat uit naar onze voorzitter Herman Janssen die deze reis weer tot in de puntjes regelde' aldus Sandra Tuijelaars (zij maakte ook de foto's). Kijk voor meer foto's op de Facebookpagina van Amalia.



Stadswandeling op de grote Markt van Brussel uitleg van onze gids Herman. (foto's en verslag Sandra Tuijelaars)

Genomineerden voor Zachte G Prijs

De Zachte G-prijs is een prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van het Brabants in al zijn verschijningsvormen. De jury heeft een keuze gemaakt uit alle aanmeldingen voor de Zachte G-prijs 2022 en zij was onder de indruk van de diversiteit aan projecten en werkzaamheden rondom het Brabants dialect, waar de voorgedragen personen zich met veel liefde voor inzetten.

Uit de grote lijst van ingediende projecten heeft de jury een zorgvuldige afweging gemaakt langs de criteria en 7 genomineerden vastgesteld:

- Cees van Broekhoven en Dialectgenootschap De Berregse Kamer
- Henk Janssen en Stichting Brabants
- Jan Luysterburg
- JW Roy, [JW Roy – Singer-songwriter](#)
- Noud Bongers, [Noud Bongers](#)
- Patrick Marcelissen
- Wim Daniels

[Meer informatie over de prijs en de prijsuitreiking op 23 juni vindt u op de speciale projectpagina van de Zachte G-prijs.](#)

Op donderdagavond 23 juni wordt de Zachte G-prijs 2022 uitgereikt tijdens het Café de Zachte G in de LochHal in Tilburg. U bent van harte welkom! De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is verplicht, [via deze link](#). Dat kan t/m 16 juni.

Afmelden:

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief?

[Afmelden](#)