



Amalia van Solms

Nieuwsbrief

[Heemkundekring Amalia van Solms](#)

Baarle-Nassau/Hertog, 14 januari 2019

Dinsdag 22 januari komt op een lezing 'de geschiedenis van het smokkelen' aan bod. Paul Spapens verzorgt de lezing. Amalia bereidt een tweedaagse wandelreis voor. Daarvoor peilen we eerst de interesse. Als het je wat lijkt, laat het dan binnen twee weken weten.

Smokkelen in Brabant, een spannend avontuur

Op verzoek van Amalia verzorgt Paul Spapens op dinsdag 22 januari een lezing over de geschiedenis van het smokkelen in Brabant. Spapens is publicist en oud-journalist. Hij is gespecialiseerd in identiteit en immaterieel erfgoed. Hij heeft ook een boek over de geschiedenis van het smokkelen geschreven.



Paul Spapens

Het verhaal van Paul Spapens begint met de onafhankelijkheid van België. Toen werd de grens tussen Nederland en België definitief. Brabanders ontpopten zich tot zeer bedreven smokkelaars. Nergens in Nederland is meer gesmokkeld dan in Brabant. Uiteraard komen verklaringen hiervoor tijdens de lezing aan bod. Het smokkelverhaal eindigt in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw. Zijn de botersmokkelaars toen brave huisvaders geworden? Of zijn ze andere dingen gaan doen? Paul Spapens laat zien dat de gevolgen tot op de dag van vandaag groot zijn. Zijn verhaal is zowel sociaal-maatschappelijk als cultuurhistorisch. Tijdens zijn lezing waarin het onder meer gaat over smokkeltrucs, straffen en bijzondere smokkelproducten laat hij de nodige historische foto's zien. De lezing wordt gehouden in het Cultureel Centrum Baarle, aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis, ook voor niet-leden van Amalia.

Tweedaagse wandelreis naar het kanaal dat de Moezel met de Maas moest verbinden

Voor het weekend van 18 en 19 mei heeft Amalia een tweedaagse wandelreis in gedachten naar de omgeving van Houffalize, twee dagen van elk ongeveer 15 km stappen. Het wordt die dagen zeker niet alleen wandelen, je krijgt ook het nodige aan erfgoed te zien.





Kanaal van Bernistap

Allereerst het Kanaal van Bernistap. Daar was koning Willem I in 1829 mee begonnen om een vaarverbinding tussen Maas en Moezel te krijgen. Het is na de onafhankelijkheid van België nooit afgebouwd. Restanten zijn nog duidelijk in het veld te herkennen. Onderweg krijg nodige uitleg over dit project. En lopen we ook nog een klein stukje over de Romeinse weg van Reims naar Köln. Op de tweede dag vinden we in een bocht van de Ourthe de archeologische site 'Le Cheslé', een vesting die diende als schuilplaats voor plaatselijke volkstammen uit de 8e, 7e en 6e eeuw voor Christus. Een paar wielsporen in de rots bewijzen dat anderen u voor gingen. Al klimmend en dalend komen we ook langs de samenvloeiing van de twee Ourthes, een schitterend uitzichtpunt.



Reconstructie van de 1750 meter lange vestingmuur van Le Cheslé

Alle plekken zijn alleen te voet te bereiken, zodat we er een heuse wandelreis (over kleine verborgen paden) van hebben gemaakt. De reis gaat door bij minimaal 16 deelnemers. Bij voldoende deelname wordt een bus gehuurd. Als je interesse hebt, geef je dan vóór 28 januari door een berichtje te sturen naar info@amaliavansolms.org. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij Harry Benschop op 06-12498305. Met een sms-je of appje naar dit nummer kun je je ook aanmelden. Wat betreft de kosten moet je rekening houden met zo'n ; voor vervoer, logies en eten.

Uw inschrijving:

{modify}Wijzig je aanmelding{/modify}

Afmelden:

[Afmelden](#)

[Privacy verklaring](#)